

Håbo-SPFare på vårvandring i Stockholm

Årets första stadsvandring var en härlig dag i april. Vi åkte som vanligt med pendeln och steg av vid Karlberg. Efter en stärkande kopp kaffe i Filadelfiakyrkans café i f.d. Rörstrands fabrik tog vi oss ned till bostadsområdet bredvid fabriken. Detta har fått namnet Atlas-området, eftersom Atlas Copco en gång låg här. I området bodde också "Karlsson på taket", eftersom Astrid Lindgren en period hade sin bostad här. Tyvärr var inte Karlsson synlig denna vår vandringsdag. Vår promenad fortsatte genom Vasaparken och fram till Sabbatsbergs sjukhusområde.



Här finns en "Sinnenas trädgård" för rekreation och eftertanke bland blommor och blad. Trädgårdsmästare Christian berättade för oss om planteringarna och han hade hjälp av elever från Särskolegymnasiet, som också gärna delade med sig av sina kunskaper.

När vi passerat Sven-Harrys konstmuseum kom vi upp på Dalagatan, där Astrid Lindgren bodde i många år. Hennes lägenhet är nu museum men öppen mycket sällan. På Dalagatan skedde också en del inspelningar av filmen "Mannen på taket" baserad på Sjöwall-Wahlöös deckare.



Vi kom fram till Tegnérunden, där skulpturer av två författare står. En jättestor staty av August Strindberg och en betydligt mindre av Astrid Lindgren. Vid sidan av lunden ligger Swedenborgs Minneskyrka från 1927. Swedenborg bildade ett eget samfund, Nya kyrkan, som är verksam över hela världen.

Bredvid Minneskyrkan ligger Enskilda gymnasiet, en gammal traditionell skola, som initierades av Johan Olof Wallin. Skolan uppkallades efter honom, Wallinskolan, men blev senare Enskilda gymnasiet.

Längs Drottninggatan finns också en hel del intressanta hus, bl.a. Blå tornet, där Strindberg bodde och avslutade sina dagar. Längre upp på gatan ligger Spökslottet, en f.d. privatvilla med vackra stuckaturer i taket och utanför en vacker trädgård. Numera huserar Stockholms Universitet i huset. Längst upp på Drottninggatan ligger Observatoriet, som efter att det slutat användas innehöll ett museum. Detta är numera stängt.



Efter lunchen besökte vi Gustav Vasa kyrka, där de två vaktmästarna berättade om kyrkan och om orgeln, vilket vi också fick göra oss närmare bekanta med på orgelläktaren.



Trots att columbariet är stängt på måndagar, vår dag, öppnade vaktmästaren det endast för oss. Detta columbarium är unikt eftersom det är Sveriges första och ett av Europas största columbarium inomhus. Det invigdes 1924, är uppfört i två våningsplan och omfattar 8 000 nischer för 35 000 urngravplatser. Mycket imponerande. I kyrkorummet finns bl.a. konstverk av Olle Hjortsberg, Einar Forseth och Carl Milles.

Text: Eva Lidö. Foto: Kent Magnusson