

## Natur- och kulturvandring tur och retur Granåsen



Vädret var inte riktigt med oss på vårens första vandring den 29 mars 2016. Regnkläderna var på och det duggade lite när vi träffades vid Smultronställets närköp för att vandra upp till Granåsstugan. Trots allt blev vi åtta personer och en hund som trotsade vädrets makter, eller som någon sa - det kunde ha varit värre.

På Upplandsleden ovanför Fagerdal fanns minnen kvar från påsken. Barnen på Täppans förskola hade hängt upp en hel del påskägg och kycklingar i buskarna bakom förskolan, riktigt trevlig.



Efter att ha passerat "svarta grind" och teknikbacken stötte vi på en massa skyltar vid sidan av leden runt Granåsen. Många tyckte att de inte alls passade in i ett naturreservat.



Det gjorde inte heller det kravallstaket som nästa omöjliggjorde ett besök på toaletten.

Backsipporna hade ännu inte tittat upp och frågan är om de överhuvudtaget kommer att göra det efter den

omilda behandling marken har fått efter nedgrävningen av vattenledningarna. Synd i så fall! De är ju trots allt fridlysta i Uppland.



Vi hittade en ny och fin grillplats precis bakom Kvarnkojan där vi intog vår medtagna matsäck.

När vi lämnade Granåsen började det att dugga igen fast lite tätare än tidigare. Alla var dock vid gott mod och vi kunde räkna in hela 10 km vid återkomsten till Smultron-stället.

Nästa gång, den 26 april 2016, tar vi oss till ett fantastiskt ställe, Fiby urskog. Leden runt urskogen är bara 3 - 4 km och bjuder på en mycket fin vandring.

Hör av dig ett par dagar innan. Vi kommer att samåka från Smultronställets närköp. Mer information hittar du i kalendern en bit ned på vår hemsida.

*Kent Magnusson*