

## Natur- och kulturvandring runt Bryggholmen



Morfar, vad är en kofärja undrade Isabel 11 år som var "tvungen" att följa med på vår utflykt till Bryggholmen. Hon och 28 SPFare njöt av en fin dag men kanske inte sommarens varmaste.



Vid inloppet till Bryggholmens hamn finns en liten byggnad som har ett brokigt förflutet. Började som biljettkiosk vid Folkets park i Enköping senare som utedass vid Salta skär på Bryggholmen innan den blev en "fyr".

Det tog två vändor med färjan innan alla var på plats och kunde gå upp till det fina museet som finns på ön, även kallat äppelboden.

En massa fick vi oss till livs, speciellt om glastillverkningen som påbörjades 1587 och höll på till cirka 1640. Många tog också en tur runt all den information som finns uppsatt på väggarna i museet.



Redan vid detta tillfälle började en del prata om kaffe men det var alltför tidigt, sas det!

Kaffet skulle intas vid Salta skär så det vara bara att börja gå.



Stigen till kaffestunden gick genom både ängar och skogar och mycket avhandlades under tiden.





Slutligen nådde vi Salta skär efter kanske hela 2 km vandring. Kaffet med goda smörgåsar satt som en "smäck".



Vi hann också med att inspektera den fina lägergården nära vår fikaplats. Konstigt nog så är den första skolan som kommer att ha läger här under hösten från Bålsta. De kommer alla gånger att njuta av tillvaron (om det blir bra väder). Vi inspekterade också badplatsen, grillplatsen och det nya utedasset.



Vi gjorde lite olika vägval på tillbakavägen men sammanstrålade vid museet innan vi äntrade färjan, som inte var en kofärja utan hade bara transporterat "får".



*Elisabeth Andersson och Kent Magnusson*