

Natur- och kulturvandring i Lejondals naturreservat



Vädret de senaste dagarna har väl inte varit alltför bra och när vi vaknade var det inte heller speciellt försommarlikt. Trots det kom 24 stycken vandrings-sugna SPFare till parkeringen vid Smultronstället.

Vi tog oss till vår grannkommun, Upplands-Bro för att vandra runt i det fina naturreservatet vid Lejondalssjön. När vi kom fram till parkeringen fanns Joachim Tiefensee redan där, han hade startat klockan 8.00 och togs sig till platsen per cykel.



Vandring gick först igen en fin skog där vi bland annat passerade en gammal såg som var i bruk till 1901 då den blev förstörd av en störtflod av vatten från den damm som fanns uppströms. Troligen berodde störtfloden på dåligt handhavande.



SPFarnas intåg i sommarhagen.



Vi fortsatte över en del vackra ängar och rundade torpen Roligheten och Paradiset innan vi kom fram till en fin udde med ett lika fint vindskydd.



Fler och fler undrade när det var dags att få sig en kopp kaffe till livs och det här var verkligen rätt plats.



Foto Marianne Harrisson

Det var inte bara medhaft kaffe idag utan vi grillade korv med allehanda tillbehör. Tror att det var uppskattat för det mesta gick åt!

Efter kaffe och korv återstod bara vandringen tillbaka till parkeringen vid Hällkana friluftsgård.



Tack vare Joachim fick vi oss till livs en hel del om myror, träd, tickor och en massa annat.

Nu återstår en eller kanske två vandringar under våren (beroende på intresse). Vi återkommer snart med besked på hemsidan.

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson

