

Natur- och kulturvandring i Fiby urskog



Den väg vi valde att åka från Smultronställets närköp till Fiby urskog den 26 april 2016 var nog inte första valet för de flesta. Vi fick se en hel del av Uppland genom att åka över Flogsta kvarn och Hagby med sin stora kyrka för att senare komma till Vänge. Därifrån tog vi oss på en ännu smalare väg till Fiby.



Innan det bar iväg in i skogen fick vi lära oss vad ordet "urskog" egentligen betyder i dessa kalhuggningens dagar.

En skog som har varit orörd i 100-150 år betraktas numera som urskog.

Det var annat på Rutger Sernaders dagar, han som försökte få Fiby-skogen fridlyst 1914. Tyvärr var han död sedan länge när skogen blev ett naturreservat 1965. Området ägs av Uppsala stift och förvaltas av Länsstyrelsen.



Fiby å passerades efter ett tag där rester av en fajansfabrik finns. Fabriken blev faktiskt det som idag är Gustavsbergs porslinsfabrik.



Vi tog oss över ån och kom in i skogen som påminner mycket om John Bauers målningar fast utan älvor denna dag.

Vi följde stigen mot Getryggen som undersöktes och befanns vara ett trevligt ställe för vår paus med kaffe men först begav vi oss till Fiby sjö.

Under vandringen hittade vi många naturfenomen som till exempel ett träd som skruvat sig många varv under sin levnad. Skogen och alla klippblock väckte också många tankar om den rädsla folk hade förr i tiden.



Vi var inte ensamma i skogen denna dag, en hel busslast med studenter var på exkursion och studerade alla de olika mossor som finns där.



Alla längtade nu efter att få komma tillbaka till Gettryggen och få njuta av en kopp kaffe och kanske en äggmacka med lite kaviar.

Vår vördade ordförande!



Foto Bo Lundgren



På Getryggen fick alla plats och solen tittade nästan fram och värmdde oss.

Dagens vandring tillhör inte någon av de längre men det tog lite tid att ta sig runt leden mycket tack vare den vackra naturen och kanske för att leden inte är helt lättgången.

Nästa gång, den 17 maj 2016, tar vi oss till Lejondal i Bro för att bekanta oss med en riktigt fin vandringsled.

Hör av dig ett par dagar innan. Vi kommer att samåka från Smultronställets närköp. Mer information kommer du att hitta i kalendern en bit ned på vår hemsida.

Kent Magnusson