

Bowlingsektionen

Rapport från bortamatchen mot MPF:arna

Torsdagen den 22 sep kl 06.45 startade vår resa till Grisslehamn i två bilar, för att hinna med 10-färjan till våra bowlingvänner i Mariehamn för höstens bortamatch. Efter drygt två timmars bilfärd var det skönt att sträcka på benen på hamnplanen i det ljumma vädret och få tillfälle att bekanta sig med övriga resenärer.



Efter avgång intog vi våra förbokade platser i buffé Bornholm, för att avnjuta en välbehövlig brunch. Kan ju inte komma till matchen med tom mage....

På utsatt tid kl 13 (lokal tid) anlände vi till Eckerö och begav oss därifrån direkt till bowlinghallen i Mariehamn.

Där möttes vi av våra glada bowlingvänner och efter de sedvanliga välkomstkramarna, var det dags för ombyte.

Vår fåtaliga men viktiga hejarklack intog sina platser och vi 8 spelare laddade för de kommande matcherna..



Trots bra stöd från "de våra på läktaren" så blev det storstryk denna gång, dock inga deppande spelare... Leif Örn mönstrade ett riktigt bra lag denna gång..

[Resultatlistan hittar du här.](#)

Efter ombyte till civila kläder samlades vi i cafeterian för utdelning av priser till resp. lags bästa dam och bästa herre.

Doris Nordberg och Bert Lundberg, MPF's bästa spelare, fick mottaga varsin flaska vin för sina insatser.



Doris till höger och Bert till vänster

Våra bästa spelare var Ann-Mari Lyhagen och Leif Carlsson, som av Leif Örn fick mottaga skraplotter.



Vandringspriset får övervintra i Mariehamn.

Jag tackade för bra arrangemang och hoppades kunna komma med 16 spelare till matchen hösten 2017.

Vårens möte i Bowlroom kommer att spelas 29 april.

I år hade vi bokat rum o 3-rätters Skärgårdsmiddag på Hotell Pommern.

Efter ca 1 tim egentid samlades vi i ett av rummen för lite mingel. Fam Träskböle sponsrade med choklad o Cava



Inga sura miner här inte trots storförlusten.

Middagen var bokad till Kl 19 och bestod av följande:

Åländskt svartbröd

Röra på räkor och kallrökt lax

Havets Wallenbergare

Potatispuré, skirat smör, gröna ärter, pepparrot
eller

Wallenbergare

Potatispuré, skirat smör, lingon

Liten kladdkaka

Åländsk vaniljglass

Alla verkade vara nöjda med maten, enda kommentaren jag hörde var att kladdkakan kunde vara "kladdigare".

Under kaffet informerade jag om att det sedan var dags för lite hjärngympa.



Tre lag med vardera 3 deltagare fick "sittandes" ta sig igenom 3 tipspromenader med 10 frågor + 1 utslagsfråga



Under tiden jag rättade svaren fick lagen några klurigheter att lösa.

Bl.a.: Vad kallar samekvinnan sin massagestav??

**Det visade sig att de 3 lagen vunnit var sin tipsrunda
Alla kunde därmed kalla sig för vinnare.**



Till slut blev det dags för sänggående, efter en lång dag.

**Egentid fredag fm och sedan gemensam avfärd till färjan
Klockan 13.30 finsk tid avgick färjan från Eckerö.**

**Efter matintag i Käringsunds Café och besök i Taxfree
butikens samlades vi i Bistro Byholma.**

**Här fick jag mottaga en "stor flaska vin" av övriga
medresenärer som tack för en trevlig resa och för allt
arbete jag lagt ned.**



**Med en tår i ögat tackade jag för denna present och
tackade samtidigt alla för att de gjort denna resa till
ett trevligt minne.**

Svar på klurigheten ovan:

Fusklapp

Text: Hans Renner

Foto: Hans Renner/Ingrid Ardanius