

## Natur- och kulturvandring - ett slott och dess arboretum

Det var 16 grader och sol när vi träffades men tunga moln syntes i alla väderstreck. Humöret var det inget fel på så vi åkte raskt till parkeringen vid vårdshuset nära Ekolsunds slott.



Det blev tvärfullt på parkeringen, vi var faktiskt 45 personer på denna utflykt.

Elisabeth berättade det mesta om vårdshuset men hade glömt ordet "frontespis", det vill säga det som är inringat i bilden.

Gustav III lät uppföra huset som förutom vårdshus också innehöll det kungliga postkontoret. Postkontoret flyttade ungefär hundra år senare till Ekolsunds samhälle när järnvägen drogs fram.



Vid nästa stopp fick vi höra det mesta om Ekolsunds slott och dess historia. Många kungliga personer har bott och verkat här under århundraden, Gustav III inte att förglömma. Dock har Carl Kempe betytt mycket för renoveringen av slottet alltifrån 1917 då han köpte slottet fram till sin död 1967. Han var bland annat chef för Mo och Domsjö i många år, vann faktiskt en silvermedalj i tennis i de olympiska spelen 1912 i Stockholm. Raija Ohlin köpte slottet 2001 och hon har fortsatt renoveringen.

Under vandringen genom arboretumet fick vi oss berättat att det finns hela 438 arter träd i området och fascinerades av de gamla och höga träden och då kanske speciellt jättetuja, silvergran, nordmannsgran, kustgran, serbgran, ja många är de!

Efter en kort vandring på vägen som bland annat går till badet i Nylada vände vi in i skogen igen. Klockan hade med god marginal blivit elva innan vi intog vårt kaffe med goda tillbehör på en fantastiskt fin rastplats.



Alltid skall någon vara "herre på täppan" trots att namnet är Alice!







Vårt nästa mål var att beträda Lycksalighetens ö, en konstgjord ö omsluten av inte särskilt mycket vatten. Mitt på denna ö finns ett monument och troligen Carl Kempes grav.

På vägen tillbaka till vandringsstigen hittade några en växt som ingen kunde artbestämma.

Alla fick i hemuppgift att leta reda på namnet på denna obekanta växt.



Efter arboretumet kom vi ut på Ekolsundsvägen som vi följde en bit innan vi tog av mot slottet och senare tillbaka till bilarna. Håkan Jonsson hade klockat oss för 4,9 km under denna vackra sommardag trots vissa tunga moln i början.

*Elisabeth Andersson och Kent Magnusson*