



En resa där vi i lagom takt utforskar Georgien, vinets vagg. Vi rör oss över de ljuvliga vindistrikten, huvudstaden Tbilisi och den historiska huvudstaden Mtskheta. Färden går vidare till Stalins hemstad Gori, den fantastiska grottstaden Uplistsikhe samt den antika staden Kutaisi där Jason träffade Medea enligt den grekiska mytologin. Framförallt njuter vi av den georgiska gästfriheten och de georgiska vinerna som snart kommer att erövra världen.

Dag 1 Avresa

15.20 avresa från Stockholm till Tbilisi via Istanbul.

Dag 2 Tbilisi

03.15 (lokal tid, 01.15 svensk tid) Ankomst till Georgien. Transfer till hotellet och incheckning.

Staden Tbilisi ligger i floden Kuras dalgång och är på tre sidor omgiven av höga berg. I väst av Mtatsminda, i syd av Solalakiyrggen och berget Tabori och i öst av Machatas låga bergskam.

Klara soldagar kan man tydligt se Kaukasus bergskolosser och det mäktiga Kazbek. Staden ses av många som en oas där alla kan samsas.

Ingen annanstans i världen ligger judiska synagogor, moskéer, katolska kyrkor, armeniska kyrkor och andra samfund så tätt samlade som i centrum av Tbilisi. Förutom georgier finns här stora grupper av ryssar, armenier, azerier, kazakher, greker, judar och ossetier.

Vi besöker Metechikyrkan, Sionikatedralen, Antjischatibasilikan, Narikhalafortet samt ett av de gamla (och fortfarande

mycket populära) svavelhaltiga badhusen.

Vi tar också en promenad i Gamla stan.

Dag 3 Tbilisi - Signagi - Sagaredjo - Tbilisi

Vi åker mot vindistrikten. I vissa byar får bussen då och då sakta ner för att släppa fram flockar med kor.

Georgien är vinets vagg. Den första vindruvan lär ha skördats i Georgien för 8 000 år sedan. Av dagens omkring 2 000 kända vinsorter finns 500 enbart i Georgien.

Tidigare exporterades det georgiska vinet nästan bara till Ryssland. Efter det ryska handelsembargot har man nu tvingats vända sig söderut och västerut. Sannolikt är handelsembargot på 3-4 års sikt bara till fördel för de georgiska vinodlarna. Tidigare betraktades det georgiska vinet av någon anledning

som ett andra klassens vin. När det nu breder ut sig över Västeuropa och erövrar nya länder kommer statusen säkert att öka.

Vi stannar till i den lilla staden Signagi

som ligger på 800 meters höjd med utsikt över Alazanidalen och Kaukasus.

Invånarna nere på slättlandet tröttnade på mongolernas raider på 1300-talet och flyttade upp till det svårintagliga Signagi (Signagi betyder skydd/skyddsrum). Här byggdes så småningom ett fort. Staden omges av en 5 km lång mur med 23 torn. Den vackra arkitekturen med husens ornamenterade balkonger och stadens historia har gett den lilla staden en speciell status hos Georgiens styrande. Man har satsat stora medel på att renovera Signagi.

Guiden tar oss med till en lokal vingård där vi äter lunch samt provar några lokala röda och vita viner.

Bussen tar oss sedan tillbaka till vårt hotell i Tbilisi.

Dag 4 Tbilisi - Gori - Uplistsikhe - Kutaisi

Gori grundades på 1100-talet av den mest framstående georgiske härskaren, David Byggaren. Gori är annars mest känd för att vara Stalins födelsestad och här finns också ett museum till Stalins ära. Det borde vara kontroversiellt för georgierna att hylla en man under vars regim så många

georgier stupade och blev utsatta på många sätt. Goriborna verkar dock ta det hela med ro och är nöjda med sitt Stalin-museum. Vi besöker museet.

Inte långt från Gori ligger grottstaden Uplistsikhe där vi gör ett besök. Bostäder, tempel, teaterscener och andra offentliga byggnader är direkt uthuggna i klipporna. Grottorna ligger i sinsemellan förbundna grupper. Uplistsikhe lär ha varit en fästning under 300-100 talet före Kristus. Staden ödelades senare av krigiska mongoler.

Vi når så småningom fram till Kutaisi där checkar in och äter middag.

Dag 5 Kutaisi – Gelati – Tskaltubo – Prometheusgrottan – Kutaisi

Kutaisi är Georgiens näst största stad. Staden existerade redan 700 år f. Kr., då som en del av en grekisk koloni. Kutaisi var huvudstad i Georgien år 978-1122. År 1122 återerövrade georgierna Tbilisi under ledning av David Byggaren och han flyttade då tillbaka huvudstaden till Tbilisi.

Under antiken hette staden Aea. Vissa hävdar att staden är ännu äldre och att Kutaisi i själva verket är Aeetes kungarike som omnämns i den grekiska mytologin. Det var hit Jason och hans argonauter kom och det var här han träffade Medea.

Efter frukost besöker vi den lokala marknaden dit bönderna kommer för att sälja sina produkter. Här finner vi georgiska kryddor, frukt, grönsaker, ost och andra produkter.

Guiden visar oss sedan runt i det Unesco-skyddade Gelatiklostret och den magnifika Bagratikatedralen från 1000-talet.

Vi besöker sedan den välkända balneologiska resorten Tskaltubo där vi kopplar av med en kopp kaffe.

Dagen fortsätter med en visning av Prometheusgrottan vars unika stalaktiter och stalagmiter gör ett starkt intryck. Den vackra belysningen i grottan och behaglig klassisk musik förstärker upplevelsen.

Vi får sedan ett par timmars vila innan vi besöker en lokal restaurang nära hotellet och intar middag.

Dag 6 Kutaisi – Kaspi – Mtskheta – Tbilisi

Vi återvänder mot Tbilisi.

Längs vägen stannar vi till i Kaspi där vi besöker en familjeägd vingård. Vi äter lunch hemma hos familjen och provar av deras egentillverkade vin.

Färden fortsätter till den gamla huvudstaden Mtskheta där floderna Kura och Aragvi möts. Mtskheta var huvudstad i dåvarande Iberien från 500 f. Kr. till 400 e. Kr. innan den fick lämna plats för Tbilisi. Staden förblev dock ända till 1100-talet residensstad för den georgiska kyrkans överhuvud – katolikos. Här byggdes därför ett antal kyrkor vid denna tid. Mtskheta är idag en mysig småstad med 20 000 invånare.

I centrum av staden reser sig Svetitschovelikatedralen (den livgivande pelarens katedral) innanför en tandad mur. Katedralen uppfördes år 1010-1029. Från sakristian inne i kyrkan för trappor upp mot valven med en hel labyrint av hemliga rum där helgedomens skatter gömdes undan under fientliga anfall. Under de följande århundradena utsattes Georgien för många anfall av världshärskare som Djingis Khan, Timur Lenk m.fl.

Bussen tar oss sedan fram till Tbilisi där vi får några timmar för egna strövtåg före middagen.

Dag 7 Ledig dag i Tbilisi.

På kvällen återsamlas vi för avskedsmiddag på en lokal restaurang.

Dag 8 Hemresa

10.45 avresa från Tbilisi. 17.40 ankomst Arlanda efter mellanlandning i Istanbul.



Grundpris: fr. 22 850:-

Flygtider

Avreseort	Prel. avresa	Prel. hemkomst	Flygbolag
Stockholm	15.20	17.40	Turkish airlines

I grundpriset ingår

- * Flyg med Turkish air Stockholm-Tbilisi t/r via Istanbul.
- * 5 nätter i dbl-rum på hotell Holiday Inn Express i Tbilisi med frukost.
- * 2 nätter i dbl-rum på hotell New Port i Kutaisi med frukost.
- * 5 luncher. Lunch varje dag utom dag 7 som är ledig dag.
- * 6 middagar. Middag samtliga dagar.
- * 2 vinprovningar
- * Transfer flygplats-hotell t/r.
- * Alla transporter i övrigt i samband med utfärder.
- * Alla entréavgifter i samband med dagsprogrammet.
- * Svensktalande reseledare och guide under hela resan.

Tillägg

- Enkelrum (obligatoriskt för resenär utan resesällskap) 2 950:-

Visum

Visum behövs inte längre för EU-medborgare samt för personer från Norge, USA, Kanada och Japan.

För frågor och anmälan kontakta
Germund Olinder, SPF Resegruppen
Östermalm Norrmalm Lidingö

0708-66 56 25

germund.maud@gmail.com

Teknisk arrangör: Iventus

SPF
SENIORERNA

Iventus