

# Hemma efter lyxkryssning

Min sonhustru och jag hade planerat ett äventyr med Hurtigrutten på Norges fjordar. Det blev en positiv reseupplevelse av lite annat slag än vi från början kanske räknade med. Nu har vi återkommit till fosterjorden helt omtumlade av upplevelser och intryck efter en vecka i lyx.

Ingen av oss var tillräckligt pålästa för att veta att vi skulle hamna på ett av världens största kryssningsfartyg på vår resa. Eftersom min sonhustru nyligen fått en ny höftled, och jag hade mitt handikapp, sökte hon efter en för oss båda bekväm resa bland många bud. Hon hittade resebyrån CLUB ERIKS Upplevelser i gott sällskap. Deras resa utgick från Köpenhamn med tåg från Stockholm eller Uppsala. Tiden och priset passade precis. Hon slog till på stubinen och beställde våra biljetter.

I Köpenhamn blev vi lite förskräckta när medföljande resebyråpersonal "föste" in 300 personer in i ett Norsk/Amerikanskt fartyg från Royal Caribbean International. Fartyget var nämligen 280 meter långt och 35 meter mellan relingarna, 11 däck och 50 meter från vattenlinjen upp till toppen. Inombords en lyxmiljö i marmor och mönstrade heltäckningsmattor av fransk design. En flytande stad med alla dess faciliteter. Swimmingpölar och bubbelpölar både under bar himmel och under däck. Stor teaterscen med föreställningar varje kväll, solomusikanter och dansorkestrar med 100++ decibel.

På ett däck fanns en dubbelfilig motions slinga 450 meter lång där man skakade ner alla tre rätters måltider, även de i världsklass. Vi var 2200 passagerare som ompysslades av 800 personal och besättning från 49 olika nationer. Läkare och sköterskor fanns vid behov.

Abonnerat tåg från Uppsala till Köpenhamn. Den svenska gruppen på 300 pers hade egen personal från resebyrån med på hela resan som såg till att vi fick tillgång till alla bekvämligheter. Vi fick mer

betjäning än vi drömt om. Den som inte orkade gå kunde genast få en vänlig själ med en rullstol och tog passageraren dit den skulle eller till hissarna. (Det fanns många handikappade med på resan och även familjer med barn.)

Resmålet var Gejrangerfjorden i Norge, en upplevelse utöver det vanliga med en hisnande bussfärd till en fjälltopp något tusental meter över fjorden där vår båt låg som en liten vattenloppa på vattnet.

Mer än så här blir det inte nu. Så småningom kommer en reseberättelse på webbsidorna med lite bilder, men först måste jag söka igen mig själv.

Jag är både omtumlad och omskakad. Men vänta bara!!!

*Mvh Göte*