

Andra långvandringen 22 februari 2021



Vi samlades som vanligt i Axelsberg.

Margaretha delade ut informationsmaterial om dagens vandring, som skulle gå till Bredäng.

Vädret var grått med rätt mildt.



Där Storsvängen möter Lugntorpsvägen anslöt ytterligare två deltagare, så vi blev 14 som gick resten av vandringen.



Vi korsade Slättgårdsvägen och gick upp bland villorna på andra sidan.



Vi kom då bakvägen, via en skön skogsväg, ner till Slättens gård.

Den är en av få kvarvarande 1700-talsgårdar i Hägersten.

Sedan 2005 ägs fastigheterna av AB Stadsholmen som hyr ut till privatpersoner.



Via trevliga promenadvägar utan snöslask och halka kom vi fram till det som återstår av Slättgårdsskolan. Den har på 13 år drabbats av tre (!) bränder.

Den gymnasal som brann först, 2007, byggdes upp. Men för ett år sen var det dags igen och resterna syns till vänster inplastade.

Själva skolbyggnaden, som sen brann i juni förra året skymtar i bakgrunden.



Sorgligt att se!

Söder om Bredängs centrum, vid Sättra IP och Sättrahallen ligger några studenthus.

Inte så vackra kanske, men antagligen väl fungerande för ungdomar...



Vi följde sen Ålgrytevägen och fick då se att man håller på med ett stort bygge i nordvästra utkanten av Bredäng, ut mot Mälaren.

Vi fick veta att det ska bli tre punkthus på platsen med 140 bostadsrätter.

Utsikten kommer nog att bli fin, men som vanligt vid byggen får naturen stryka på foten.



Äntligen fick vi syn på skylten till Lyran, där vi hade planerat att äta vår matsäck

Nu var vi ganska hungriga.



Vi slog oss diskret ner vid några bord och bänkar i borte ändan av deras stora uteplats.



Inga andra gäster hade valt att sitta ute denna dag.

Vi kunde sprida ut oss vid tre olika bord för att få coronaavstånd.



Så småningom kunde vi fortsätta "hemåt" via Mälarhöjdsvägen.

Vid Mästarbacken lämnade vi av Siv och sen droppade några till av allt eftersom.

Det blev till sist bara några kvar fram till Axelsberg och avslutningsfika på caféet denna gång.

