

Vandring i Bellmans spår 14 april 2021



Vi var 8 st som samlades vid Axelsbergs torg för en vandring med hembygdsföreningens ordförande Birgitta Biesheuvel som guide.

Skalden Carl Michael Bellman föddes den 4 februari 1740 i Stockholm och avled den 11 februari 1795.

Hans mest kända verk är Fredmans epistlar och Fredmans sånger. Han var gift med Lovisa Fredrica Bellman, 1777 - 1795. Han hade 10 syskon varav 6 systrar.



Första stoppet på vandringen var vid Hägerstens gård.

Där bodde Bellmans äldsta syster med sin man Claes Arrhén Kapfelman, 1765 - 1778. Bellman vistades ofta hos sin syster på Hägerstens gård.

På 1890-talet ägde familjerna Olsson och Rosenlund gården.

1970 sålde man gården till Handelsbanken och på slutet av 1990-talet bildades Bostadsrättsföreningen Hägerstens gård och de fem lägenheterna såldes ut på marknaden.

Under renoveringens början "blåmarkerades" fastigheten av Stockholms Stadsmuseum, vilket innebär att den hör till Stockholms mest skyddsvärda fastigheter.





Innan vi lämnade gården sjöng vi en sång *"Ur gästboken på Hägerstens gård den 9 oktober 1770"* på melodin Fjäriln vingad.

Promenaden fortsatte till Hägerstensbrinken ...



... där Birgitta berättade om de forna ägorna till Hägerstens gård.



På väg mot Eolshäll stannade vi på vägen nedanför husen på Klubbacken.

Det är den gamla landsvägen in mot Stockholm.



Vi passerade Eolshäll, som 1897 öppnade Sveriges första behandlingshem för alkoholister.

Många olika verksamheter har bedrivits i lokalerna sedan dess.



Vandringen fortsatte förbi Bellmans trädgårdar som är en koloniträdgårdsförening.



Här odlas allt från blommor till grönsaker.



Så småningom kom vi fram till Klubbensborg med hus från 1700- och 1800-talen.

Området är kulturskyddat på grund av den unika historia som finns bakom varje hus.

I huvudbyggnaden bedrivs vandrarhem och där finns också konferenslokaler man kan hyra.



Nere vid vattnet ligger Fader Höks krog som ofta besöktes av Bellman.





Även värdshuset Klubben besöktes av Bellman då han vistades på Hägerstens gård.

Enligt Fredmans epistel nr 42 beskrivs hur sällskapet spelar kort på värdshuset, ovanligt nog för att vara Bellman, i en genuin vintermiljö, där *"det snögar och blir kallt och vargar tjuta öfver allt"*.



Från Klubbensborg promenerade vi till Bellmanskällan vid Pettersbergsvägen/ Bellmanskällevägen, där vi avslutade vandringen med att sjunga Fredmans epistel nr 82, eller

"Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna",

alltså *"Hvila vid denna källa"*.

Bilder och text: Margaretha Östling

Vandringen gjordes i samarbete med Hägerstens hembygdsförening där Birgitta Biesheuvel är ordförande.

Deras hemsida är: www.hembygd.se/hagersten