

## Trädgårdresa till Linnés Hammarby och Enköpings parker, 19/8 2017



Efter en tidig start från Liljeholmen anlände vi till Linnés Hammarby utanför Uppsala i hållande regn!

Det blev en trist start på dagen, för det var tänkt att vi skulle strosa runt i trädgården och njuta av planteringarna i en timme, innan det var dags för kaffe och macka.

Vi hukade under paraplyerna och gick efter en stund in i bussen igen för att vänta tills de öppnade "Stallet", där vi skulle få vårt kaffe.

Slutligen upphörde regnet och vår guide dök upp och tog hand om den ena gruppen för en visning av huset.



Den andra gruppen fick börja med kaffet och det smakade väldigt bra vid det laget.



Efter en dryg halvtimme blev det skifte och vår grupp fick gå in i huset och få en visning av Linnés sommarbostad, som till stora delar är intakt från 1700-talet.

Tyvärr fick man inte ta några foton inne i huset. Tapeter och annat är mycket ljuskänsliga.



Innan vi lämnade Hammarby hann vi med att titta på utställningarna i de båda flyglarna och även titta runt lite i den vackra trädgården.





Efter en halvtimmes bussresa kom vi fram till Enköping, "Sveriges närmaste stad" enligt stadens slogan.

Vi släpptes av vid Afzeli plan, där vår parkrundtur skulle starta. Vi försågs med en broschyr med information om de 21 parkerna och en föredömlig kartskiss, så man kunde följa vår resväg.



Halva gruppen bussades iväg till lunchstället och vi andra, som skulle göra rundturen först, fick frukt för att stilla den värsta hungern medan vi äntrade det minitåg som skulle ta oss runt.





Vår chaufför såg till att vi satt som vi skulle och att öppningarna var tillstängda med kättingar innan vi kom iväg.



Vår guide informerade om de parker vi passerade i sakta mak och om deras träd och blommor.

Vid några parker fick vi stiga av och gå in i parken för att bättre kunna känna atmosfären och njuta av grönskan och alla blommorna. Här har vi stannat vid Fridegårdsparken, uppkallad efter Enköpingssonen författaren Jan Friedegård.





Gustav Adolfs Plan är en fantastisk s.k. paradpark. Här har man olika teman varje år. Årets sommarblomsrabatt har designats av Mona Holmberg.



Åpromenaden är ett promenadstråk längs med Enköpingsån. Här finns ett stort antal olika planteringar och miljöer och även konst skapade av olika formgivare.



En plantering är gjord speciellt med tanke på fjärilarna, så här finns mängder av blommor som de älskar.



Vår vagn råkade ut för en punktering, men den avhjälpes av vår chaufför som raskt bytte däck...



... medan vi gick runt i Drömparken med mängder av olika perenner i milda färger och höga gräs, designad av den världskände holländaren Piet Oudolf.



Efter en fantastisk rundtur på drygt en och en halv timme var vi tillbaka på utgångspunkten.

Där avlöstes vi av den andra gruppen, medan vi fick vår lunch, innan vi alla tillsammans åkte tillbaka till Liljeholmen.

Det blev en mycket bra dag trots den regniga inledningen!