

## Studiebesök på Den Gyldene Freden med "Cornelis i våra hjärtan"



Det var en riktigt ruggig gråvinterdag när vi begav oss till den anrika krogen "Den Gyldene Freden" i Gamla Stan.

Vi fick ta oss nerför många trappor tills vi kom längst ner i de gamla källarvalven. Inledningsvis blev det lite kaos, innan alla 45 hade fått någonstans att sitta.



Trubaduren Mikael Edfeldt hälsade välkomna och började med att ge oss lite historik om "Den Gyldene Freden".

Restaurangen grundades år 1722 och är därmed världens äldsta kontinuerligt existerande restaurang.

Den har genom alla år varit ett populärt tillhåll för kulturpersonligheter såsom Bellman, Jussi Björling, Evert Taube, Fred Åkerström och inte minst Cornelis Wreeswijk.



I början av 1900-talet var Den Gyldene Freden även "vardagsrum" för den svenska konsteliten. Zorn t.o.m. köpte restaurangen för att rädda den och han donerade den sedan till Svenska Akademin, som fortfarande äger restaurangen.

Sen började Mikael berätta om Cornelis och hans brokiga liv. Han varvade förstås med visor ur Cornelis rika repertoar. Det blev många välkända och älskade visor men också några mindre kända.



Efter en första "akt" serverades en god Gubbröra som entrérett.

Sedan fortsatte Mikael sin berättelse om Cornelis liv och karriär, som verkligen var en berg-och-dalbana. Han var ju en färgstark person och Mikael kryddade sin berättelse med en del lustiga anekdoter.

Mikael avslutade med den fina visan "Herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind" och tackades med varma applåder.



Sedan serverades huvudrätten, som var gravad lax med stuvad potatis och alla åt med god aptit under trevliga samtal runt borden.



Det var en mycket trevlig eftermiddag.