

## Studiebesök Birgittasystrarnas kloster, Djursholm 25 oktober 2017.



Regnet öste ner när vi via T-bana och buss begav oss till Djursholm denna morgon. Den sista biten gick uppför en brant backe, så vi var blöta och frusna lite till mans när vi kom fram till klostret.

Birgittasystrarnas kloster i Djursholm tillhör Birgittinorden, instiftad år 1370 av Heliga Birgitta. Systrarna i Djursholm tillhör en gren av denna order, som grundades 1911 av Elisabeth Hesselblad.



Innanför muren ligger en vacker trädgård där förstås Heliga Birgitta står på hedersplats.



Vi blev varmt välkomnande av en vänlig nunna, (eller syster, som de kallar sig) som delade ut skoskydd och visade in oss i salongen.



Några hade kommit med Färdtjänst och efter en stund kom några andra, som tillsammans med Ann, vår arrangör av studiebesöket, hade fått skjuts med Närtrafiken.



I salongen där vi väntade fanns flera porträtt av påven Franciskus, som vid sitt besök i Sverige föregående år även hade varit här i klostret.



I matsalen i fonden började några systrar förbereda för lunchen, som skulle inleda vårt besök.



Varsågoda att gå till bords!

Det var ingen som var nödbedd när det var dags.



Det såg riktigt aptitligt ut och det smakade också mycket gott med kyckling, ris, stekt potatis, sallad och grönsaker.



Alla lät sig väl smaka.



Matsalen ligger vackert med utsikt över trädgården.



Mätta och nöjda efter den goda lunchen gick vi ner i kapellet där vi fick höra hur nunnorna lever sitt liv i klostret. En viktig syssla är bön, som upptar mycket av deras tid.

Birgittasystrar finns över hela världen, så det är vid alla tider på dygnet några som ber för mänskligheten.



Kapellet är ljust och ganska spartanskt för att vara katolskt, men ett antal vackra fönster med motiv från Jesu liv finns på ena långsidan.



Vår trevliga (och väldigt "vanliga") värdinna svarade beredvilligt på frågor om stort och smått.

Förutom att detta är ett kloster är det också ett äldreboende och ett gästhem som nunnorna driver

Efter besöket i kapellet gick vi uppför ett antal trappor till det stora konferensrummet, där vi kunde sitta lite bekvämare.



Där fick vi höra historien om Moder Elisabeth Hesselblad, som grundade klostret 1923. Hon blev helgonförklarad så sent som förra året och är Sveriges andra helgon. Det första är Heliga Birgitta.



När vi kom ut igen efter det intressanta studiebesöket hade det slutat regna.

Vill du veta mer om Birgittasystrarna kan du gå in på deras hemsida: [www.birgittasystrarna.se](http://www.birgittasystrarna.se).