

## Månadsträff om Per Ander Fogelström 20 oktober 2017



Medlemmarna strömmade till i stora skaror denna dag. Möbelvärdarna fick sätta in extrabord och värdinnorna fick snabbt bre fler smörgåsar.



När alla hade kommit på plats och dagens ordförande, Britt-Marie, hälsade välkomna noterades ett nytt rekord: 130 deltagare!



Efter lite sedvanlig information om bland annat resor var det dags för dagens föreläsare, ordföranden i Fogelströmsällskapet **Kent Josefsson**, att inleda sitt föredrag om **Per Anders Fogelström**, känd författare, Stockholmsskildrare, journalist och samhällsdebattör.

Per Anders är ju extra aktuell just i år, eftersom det är 100 år sedan han föddes 1917.



Kent inledde med ett känt citat av Par Anders, som visar lite av hans livsfilosofi.

Han berättade sen om Per Anders ganska dramatiska liv.

Barndomen utspelade sig först i Ryssland, där fadern arbetade för ASEA. Familjen flydde från den ryska revolutionen och kom så småningom tillbaka till Sverige.

Efter att fadern ensam utvandrat till Amerika växte Per Anders upp omgiven av kvinnor på Bondegatan på Söder.



De sista 30 åren av sitt liv, innan han avled 1998, bodde han i det här huset på Fjällgatan.





Åhörarna lyssnade uppmärksamt på den spännande berättelsen om Per Anders skiftande liv och verksamhet, inte minst hans insatser som engagerad pacifist och motståndare till svenska atomvapen och till Vietnamkriget.



Per Anders fick också motta utmärkelser, som här när han promoveras av stadsminister Ingvar Carlsson.



Per Anders första framgång som författare var romanen "Sommaren med Monika", som även blev världskänd som film av Ingmar Bergman med Harriet Andersson och Lars Ekborg som det unga paret.

## FOGELSTRÖMS STOCKHOLMSROMANER

(1981) Vävarnas barn	1749-1779
(1985) Krigens barn	1788-1814
(1987) Vita bergens barn	1821-1860
(1960) Mina drömmars stad	1860-1880
(1962) Barn av sin stad	1880-1900
(1964) Minns du den stad	1900-1925
(1966) I en förvandlad stad	1925-1945
(1968) Stad i världen	1945-1968

Per Anders allra största framgång var ändå hans bokserie om de enkla, fattiga människornas hårda liv i Stockholm.

Serien börjar på 1860-talet med "Mina drömmars stad", som utkom 1960 och den följdes under 60-talet av fyra andra böcker i samma serie fram till "Stad i världen" som behandlar åren ända fram till 1968.

Bokserien blev älskad och läst av "alla".

1749-1779 (1981)



Under 80-talet följde han upp med en serie med tre böcker om tiden före 1860 med början i boken "Vävarnas barn".



Per Anders kände sig tydligen nöjd med hur livet blev.



100-årsminnet av Per Ander uppmärksammas och firas på många olika sätt. Här visar Kent en framsida i DN.

Sveriges Radio och SVT sänder olika program. Det hålls föredrag och läsecirklar och görs stadsvandringar m.m., m.m.



Per Anders adress på Fjällgatan har fått en minnesskylt, som här högtidligt avtäckts.



Det har getts ut en serie frimärken, "Mina drömmars stad", med motiv från bl.a. Vävarnas barn.

Våra drömmars stad 2 november



Stockholms Stadsteater sätter upp "Våra drömmars stad", som väver ihop hela bokserien. Många kända skådespelare medverkar och Vanna Rosenberg har en ledande roll som Emelie.

Filmvisning Mina drömmars stad  
26 november



Filmen "Mina drömmars stad" från 1976 med Eddie Axberg och Britt-Louise Tillbom som Henning och Lotten visades på TV på Per Anders 100-årsdag den 22 augusti och filmen kommer också att visas i biosalong i november.

P A Fogelströms gymnasium



Per Anders kommer även att få en skola uppkallad efter sig. Det är det anrika Chartaus gymnasium, som efter renovering kommer att heta P A Fogelströms gymnasium.

Också gator i ett nybyggt område på Söder kommer att uppkallas efter honom.



Kent blev vederbörligen avtackad efter sin intressanta föreläsning.



Det fanns också böcker till försäljning.



Slutligen blev det möjlighet till trevliga samspråk över ett glas vin för de som så önskade.

Här är några som tog chansen.

**På begäran:**

### **Britt-Maries goda Dajmtårta**

2 ägg  
2 dl socker  
1 hg mald mandel  
½ tsk bakpulver

Vispa ägg o socker med elvisp  
Blanda ner mald mandel o bakpulver  
Grädda i smord o bröad form med löstagbar botten i ca 15 min / 200 grader  
Vänta lite med att ta loss kakan från formen.  
Garnera botten med vispgrädd och krossad Dajm.  
Lycka till



Det var en mycket lyckad eftermiddag, som förutom ett intressant föredrag bjöd på extra goda smörgåsar och tårta dessutom, som kompensation för förra gångens uteblivna aktör.