

## Månadsträff "Lucky Strike" 16 mars 2018



Idag var det dags för vår nyvalde ordförande, Lars-Åke, att hälsa välkommen till sin första månadsträff.

Som vanligt serverades kaffe och goda smörgåsar, så några började med förtäringen medan Lars-Åke gav lite aktuell information.



Även vår reseansvariga, Ann, hade lite information att lämna.



Sen var det dags för dagens föredragshållare, författaren och dokumentärfilmaren **Jan-Olof Nilsson**.

Han berättade om några människoöden i andra världskrigets skugga, som han har beskrivit i sin bok (och även film) "**Lucky Strike**". De många unika bilderna varvades med tidstypisk musik ur en gammal 40-talsradio.

Jan-Olof har ägnat 25 års arbete och forskning, otaliga intervjuer och resor för att ge en bild av Sverige under kriget, en bild som för många tidigare var okänd.



Upprinnelsen till hans intresse var att hans far som liten pojke lyckades komma över en "souvenir" i form av en bit plexiglas, som han har sparat sen dess.

Plexiglasbiten kom från ett amerikanskt bombplan, som hade störtat utanför Falkenberg i krigets slutskede. Den biten hade alltid fascinerat Jan-Olof, som hörde sin far berätta om fyndet. Han hade den med sig nu och kunde visa upp den.



Hela besättningen av unga amerikaner ombord på det störtade planet ses här före kriget framför sitt plan.



Jan-Olof har särskilt följt några av besättningsmännens öden. Här ses den unge kaptenen, Roger Hicks, som han har följt från före kraschen fram till hans död.



Som alla andra som blev inkallade för att delta i andra världskriget var de aningslösa och fyllda av iver och spänning. Föga anade de om krigets fasor, som snart skulle uppenbaras för dem...



Den här berättelsen är om en dramatisk bombraid över Hamburg som gick snett. Planet blev beskjutet och var på väg att störtas. Piloten svängde norrut över Nordsjön och lyckades hålla planet i luften ända tills det nådde Sverige.



Planet kom in över den svenska västkusten i närheten av Falkenberg och mirakulöst lyckades alla besättningsmännen undkomma med livet i behåll. Några hoppade ut med fallskärm, men några var kvar i planet när det kraschade.



Roger Hicks hamnade i en skogsdunge utanför en bondgård. Han visst då inte att han var i Sverige utan höll sig undan. Han smög sig fram till gården, där han på ett utedass hittade en tidning, som skrev om Gunder Häggs framgångar. Då förstod han att han var i Sverige och han vågade ge sig tillkänna.



Besättningen blev internerad, men det gick knappast någon nöd på dem, där de bodde på Grand Hotell. Traktens flickor var förstås mycket intresserade av de spännande främlingarna och några relationer ledde till äktenskap. Här ser vi Pete Peterson och Kerstin Kahlow, som gifte sig i Sverige.



Men eftersom det var ransonering, så var det svårt att hitta tyg till en brudklänning. Kerstin, som var påhittig, använde sidenet i sin blivande makes fallskärm och sydde en vacker klänning.

Lustigt nog var det en av åhörarna som kunde berätta att hon var med på det bröllopet! Jan-Olof blev förstås mycket intresserad och ville veta mer efter föreläsningen.



Jan-Olof har som sagt hållit kontakten med flera av flygarna. Här ses Roger Hicks och hans fru vid ett av Jan-Olofs besök hos dem i USA på senare tid.



Varför heter då boken "Lucky Strike" De som överlevde hade onekligen en "lucky strike", d.v.s. ungefär "lyckodag", men det finns också en annan anledning: Det är den rörande historien om den lilla flickan Christine. Det enda minne som Christine, som växte upp i Sverige, hade av sin amerikanske far, var ett paket cigaretter av märket "Lucky Strike", där det stod ett namn. Det var namnet på en av besättningsmännen på det störtade bombplanet, Andrew Torres. Den då 10-åriga flickan började efterforska och lyckades hitta honom!



Här ser vi en lycklig Christine som vuxen med en bild av sin far.



När freden kom 1945 släpptes amerikanerna ur sin internering och fick äntligen återvända hem.



Men de har senare kommit tillbaka till Sverige och Falkenberg för att minnas denna dramariska period i deras liv och Jan Olof har träffat dem många gånger under sitt arbete med boken och flera har blivit nära vänner.



Här ser vi en grånad Roger Hicks vid ett återbesök. Bilden är tagen utanför utedasset, där han gömde sig den där gången för mer än 70 år sedan. Och den tidning som han håller är den som skrev om Gunder Hägg och som fick honom att förstå att han var i Sverige. Tidningen hade han sparat genom alla år...



Många var märkbart tagna efter de gripande berättelserna. Jan-Olof avtackades med varma applåder och en tulpanbukett.



Sen fanns det möjlighet att köpa hans bok och även en DVD med filmen med samma namn – "Lucky Strike".