

Månadsträff 12 april 2019 med "Bokbytardag", "Underhållning" och "Hjärnkoll"



Många kom med böcker och borden blev snabbt fyllda.

Men många böcker blev ju också över och dem lämnar vi till Myrorna.



Vår ordförande Lars-Åke Hovén hälsade alla välkomna och gav lite information.

Vårt reseombud Ann Falk informerade sen om kommande resor.



Sen vidtog underhållning med Pär Sörman som sjöng och berättade om Dan Andersson. Och det är ju inte den ljusaste historien, men intressant. Pär spelade på flera instrument:



en modern elektronisk
citra.

gitarr, concertina och



Pär är också duktig på att vissla.



Daniel "Dan" Andersson, född 6 april
1888 i Skattlösberg, Grangärde socken
i Dalarna.

Fadern Adolf Andersson var folkskollärare
medan modern Augusta skötte hemmet Trots
att hemmet var fattigt var skolhemmet öppet
för tiggare och vandringsmän.

Sådana karaktärer skulle få betydelse i Dans
författarskap.

Men den 16 september 1920 omkom Dan så tragiskt endast 31 år gammal i ett hotellrum på Hotell Hellman, beläget i Klarakvarteren i Stockholm, där han befann sig för att söka arbete på tidningen Socialdemokraten. Hotellpersonalen hade rökt med vätecyanid mot väggloss och inte vädrat enligt föreskrifterna. Klockan 15 på eftermiddagen hittades Dan Andersson död. Vid Dans död var hans hustru Olga gravid i sjätte månaden och födde senare dottern Monika.

Dan behärskade både dragspel och fiol och tonsatte även några av sina dikter själv. Några av de mest kända är "Till min syster", "Jungman Jansson" och "Per Ols Per Erik"

Så som det gått för många författare blev Dan Andersson berömd efter sin död. Han är begravd på Lyvikens kyrkogård i Ludvika.



Sen hade vi Hjärnkollen och
det verkade som alla tyckte det
var roligt.

Åter vann Siv Lapins, Gunilla
Schöldström och Gunnar
Carlsson. 14 rätt av 16 möjliga.

Nu är nästa utslagstävling den
26 augusti i vår aula.



Prisbordet till lotteriet...

... och en glad vinnare.



Det kändes som det var ett lyckat möte.

Text och foton: Britt-Marie Öquist