

Långvandring vid Tyresö slott 2 oktober 2017



Trots det blåsiga och ruggiga vädret var vi 14 deltagare i dagens långvandring.

Det blev en förhållandevis lång resa för att komma till målet, Tyresö slottspark.

Här väntar vi på bussen vid Gullmarsplan som skulle ta oss sista biten.



När vi kom fram till sluthållplatsen, Tyresö Kyrka, började vi med att leta reda på den runsten som upptäcktes så sent som 1969 i närheten av kyrkan.



Runstenen är egentligen två fragment av en runsten.

Texten är förstå inte komplett men har tolkats som en kristen bön och blir på nusvenska:

"Gunnbjörn lät resa... hjälpe själen bättre än..."



Det var tur att detta stod att läsa på skylten bredvid, för det var verkligen inte lätt varken att komma åt att se och att tyda texten.



I närheten av kyrkan gav Inger en kort redogörelse för dess historia.



Sen började vi vandringen genom den stora och vackra slottsparken.

Här är gruppen på väg över bron till den grupp av hus som kallas "Lilla Tyresö".



Här huserar nu
Turistföreningen,
som driver vandrar-
hem i de olika husen
bl.a. "Lakejvillan"...



... och i den s.k.
"Prinsvillan" upp-
kallad efter prins
Eugen.

Prinsen tillbringade
ett antal somrar här i
slutet av 1800-talet
och början av 1900-
talet.



Härifrån ser man
slottet i en lite ovanlig
vinkel.



Målarprinsen Eugen inspirerades förstås av den vackra naturen och skapade här några av sina mest kända verk. På den här platsen, som är markerad med en skylt, stod han när han målade "Molnet", hans kanske allra mest kända tavla.



Efter promenaden i parkens grönska återvände vi till kyrkan, nu från ett annat håll.

Tyvärr kunde vi inte gå in i kyrkan, eftersom man höll på med renoveringsarbeten.



Men vi gick runt på kyrkogården och tittade på mer eller mindre välskötta gravar. Förutom titlar som är ganska vanliga på gravstenar såsom godsägare och direktör såg vi också en lite ovanligare, nämligen "lägenhetsägare".



Från kyrkan fick vi upp emot slottet.

Platsen har anor ända från 1300-talet men det pampiga slottet som står där idag är från 1600-talet, då riksdrotsen Gabriel Oxenstierna lät uppföra det och han lät även uppföra kyrkan.





Den stora slottsparken uppskattas av många. Här är det en förskolegrupp som håller till under en magnifik ek.



Slottets baksida har en härlig utsikt ut mot Kalvfjärden.



Vi vandrade ner mot vattnet och möttes av denna skylt.



Vi gick över den långa bron ut till Notholmen.



Vi hade ju matsäck med oss, så vi slog oss ner utanför caféet.



Eftersom blåsten var pinande sökte vi lä så gott det gick utefter husfasaden.



På tillbakavägen såg vi denna överskådliga skylt över området.



Tillbaka vid slottet splittrades gruppen. Några hade bråttom att komma hem för andra uppgifter, men halva gruppen gick in i värmen och tog en kopp kaffe med äppelpaj.

Några passade också på att äta en rejälare måltid.



Efteråt var alla nöjda och glada och vi gick tillsammans tillbaka till busshållplatsen för hemfärd.

Vi klarade oss från regnet trots hotande moln. Det kom senare på kvällen...