

Långvandring till Långsjön 28 september 2020



Fjorton vandringssugna samlades i Axelsberg denna måndag. Vädret var skönt, lite växlande molnighet och 13-15 grader, idealiskt för vandring..

Margaretha delade ut kartor och informationsmaterial om parkleken Lugnet, Västertorp, Långbro vårdshus, Långbroparken och Herrängens gård, vilka alla ingick i dagens vandring.

Vi började gå utmed Hägerstensvägen...



... och svängde sen in i Lugnets parkleksområde. Vi pausade vid den fina linbanan, men ingen gav sig på att åka en tur.

I Lugnet finns många av de skulpturer som smyckar Västertorp, bland andra gåsen "Den store vite", som pryder omslaget till vårt aktuella höstprogram.

Västertorp blev på sin tid ett föredöme med sin ambitiösa satsning på konst, när det byggdes i slutet av 1940-talet. I den i området utspridda skulpturparken finns verk av flera av våra främsta konstnärer.



Vid Puckgränd anslöt Ulla, så nu var vi femton innan vi korsade Södertäljevägen och passerade öster om Fruängen och vek av över Mickelbergsvägen och gick vidare förbi Långbro vårdshus och genom Långbroparken.

Parken är ett omtyckt rekreationsområde, sedan mentalsjukhuset stängdes 1997 och parken öppnades för allmänheten och sjukhusbyggnaderna gjordes om till attraktiva bostäder.



När vi passerat Långbro-
parken kom vi så
småningom ut på
Långbrodalsvägen som
går söderut mot Herr-
ängen och Långsjö.



Vi passerade Långsjö-
badet, där man håller på
och sanerar den sankta
marken och rustar upp
vissa funktioner såsom
lekutrustning, bryggor
och grillplats.



Långsjön låg spegelblank
denna dag och vi kunde
följa en promenadväg
utefter stranden en bit
och njuta av de vackra
vyerna.



Vid Långsjö torg slutar strandpromenaden, så vi gick vidare upp i villakvarteren vid Segeltorpsvägen.



Överallt kunde vi njuta av de vackra höstfärgerna som har börjat komma.

Här är det en ståtlig lönn...



... och här är det ett sprakande rött vildvin på en carport.



Strax bredvid Herrängens gård finns bord och bänkar som fungerade väl för vår matsäcks-paus – även om skicket på borden inte var det bästa.





Herrängens gård, med anor ända från 1600-talet, först som torp och senare, under 1700-talet, som sommarnöje åt välbeställda personer från Stockholm är numera ett trevligt mat- och fikaställe.

Här erbjöds vi generöst tillgång till toaletterna, trots att vi inte köpte något, så direkt efter vår matsäcks-paus.



Det tycks vara ett äppelår i år. I många trädgårdar utmed Segel-torpsvägen dignade träden av frukt och marken var full av fallfrukt.

Det var inte utan att man blev sugen på att få plocka med sig några...



På tillbakaväg mot Långbro.



I rondellen Svartlösavägen – Vantörsvägen finns dessa trevliga rondellhundar.



Slutpunkten för dagens vandring blev "Bruket" i änden av Störtoppsvägen i Västertorp.

Här bedrivs daglig verksamhet med olika arbetsuppgifter som bakning, försäljning i café och butik och marmeladtillverkning m.m.

Ett besök rekommenderas!



Vi serverades kaffe och hembakade kanelbullar för 20(!) kr. Det smakade förträffligt.

Det var uppdukat i det lilla grönområdet utanför lokalen, där vi kunde njuta av lugnet och den sköna grönskan på lämpliga coronaavstånd.

Tyvärr kommer denna idylliska plats att förvinna i närtid, när två fyra våningars bostadshus ska byggas just här, enligt ett nyligen fattat beslut.



Enligt Stockholms stads hemsida 4/9 är detta *"i linje med ambitionerna i Stockholms översiktsplan. Förslaget ger en möjlighet att bygga i kollektivtrafknära läge och kommer att stärka möjligheten till levande stadsmiljöer i stadens alla delar. Planen bedöms bidra positivt till en socialt hållbar stadsmiljö,..."*



Visst behövs det bostäder, men det blir färre och färre grönytor kvar och de behövs också. Dessutom vill inte alla bo i "stadsmiljö".

Ett trevligt avslut på dagens vandring blev det i vilket fall.