

## Långvandring på Stora Essingen 25 mars 2019



Femton vandrare gladdes åt att vädret klarnade upp när vi kom till Liljeholmen, efter olycksbådande snöbyar en stund tidigare.



Vi tog Tvärbanan till Stora Essingen, där vi samlades inför vandrings-starten.



Vi gick söderut utefter vattnet.



Vi passerade en båtklubb, där båtarna fortfarande vilade under sina presenningar.



Här har vi passerat under Essingeledens norra del och ser Lilla Essingen på andra sidan.



Längre bort skymtar Stockholms innerstad.



Här närmar vi oss den södra delen av Essingeleden.



Härifrån ser man Tvärbanan och det nybyggda området i Ekensberg.



Vänder man blicken in emot ön, så ser man både detta stora terrasshus och flera pampiga villor.



Vi fortsatte längre in på ön via Essingeringen, Essingestråket och sen Stenkullavägen.



Här, som på andra ställen på ön, finns en rik variation av hus och villor.



Härfån har man fin utsikt över till vår sida av sjön.



På Stora Essingen är höjdskillnaderna stora och det var ingen av oss som skulle vilja bo nere vid vattnet nedanför denna trappa...



Vi fortsatte på gatan och längre fram, nere vid vattnet, finns denna fina bronsbyst, Vision, av Annie Wiberg.



Strax bredvid ligger ångbåtsbryggan, där båtarna lägger till, innan de går över till Fridhem på andra sidan före den fortsatta färden mot Drottningholm.

Närmaste område på andra sidan är Gröndal.



Vi fortsatte uppåt igen från vattnet på väg mot vår matsäcksplats.



Den hittade vi i den idylliska Aluddsparken vid öns sydvästra del.



Utsikten härifrån är över mot Smedslätten och Äppelviken på Brommalandet.



Som vanligt smakade matsäcken bra och vi fick en stunds skön avkoppling.



Sen gick det nerför igen, denna gång via en trätrappa.



På västra sidan av ön finns strandbryggor utmed Oxhålsberget, varifrån man ser en annan bro, Tranebergsbron, på avstånd.



Vi närmade oss civilisationen igen och efter en stund fick vi IOGT-NTOs jättekomples i blickfånget.



Vi passerade ett ganska nytt bostadsområde på vägen uppåt igen.



Men blandningen av bebyggelse är verkligen charmig på Stora Essingen.

Den här villan på Essingeringens västra del har drakhuvuden vid taknocken i alla fyra väderstrecken...

Snart var vi tillbaka där vi började och några valde att åka Tvärbanan tillbaka, medan andra gick vidare upp mot Essingetorget mitt på ön för en avslutande fika på café före hemfärden.