

## Långvandring på Södra Djurgården 24 februari 2020.



Vi var ett stort gäng som tog buss 69 från Åhlénshörnan till Djurgården.

Vi klev av på Djurgårdsbrunnsvägen, innan bussen svängde in mot Kaknästornet.

Vi gick ner till Djurgårdsbrunnskanalen.



Mailis pekade ut på en karta hur de hade tänkte att vi skulle gå.



Vi vek av in på Kanalallén och njöt av det sköna solskenet.





På andra sidan kanalen såg vi Isbladskärret, som vi senare skulle runda.



Vid Lilla Sjtullen gick vi över bron till andra sidan.







Här och var utefter vägarna finns informationsskyltar som berättar om något för just den platsen.

Här markerar skylten Villa Parkudden, där prins Carl och prinsessan Ingeborg bodde med sin familj kring sekelskiftet 1900.



Vi gick söderut på Prinsessan Ingeborgs väg utefter Isbladskärret.



Vid slutet av Isbladskärret går en väg in västerut på andra sidan kärret.

Det är kronprinsessan Viktorias och prins Daniels kärleksstig, som anlades 2012 som en bröllopsgåva.





Informationstavlan berättar om det rika djurlivet i området.



Stigen går bitvis genom vild barrskog.



Man har fin utsikt över Isbladskärret som är en av Stockholms bästa fågelsjöar.

Här ser man bland annat häckande hägrar i träden.





På informationsskylten kan man läsa mer om dessa hägrar och deras liv.



Efter den ca 400 meter långa kärleksstigen var vi tillbaka vid kanalen och fortsatte fram till Djurgårdsbrunnns Vårdshus på andra sidan bron.

Där fanns bord och bänkar som lämpade sig för matsäckspaus.







Solen värmdde men vinden var lite besvärande, så några sökte skydd.



Efter pausen var det dags att fortsätta vandringen in mot stan.

Vi gick över till södra sidan av kanalen igen och gick västerut.



I höjd med Rosendals slott såg vi Folke Bernadottes bro, den nya gång- och cykelbron, som invigdes så sent som 2019.

Den är en välkommen förbindelse mellan Museiparken på den norra sidan och Rosendalsvägen på den södra sidan.





Vid Rosendals slott strax ovanför, från Karl XIV Johans tid med den pampiga porfyrvasen, blommade redan en buske Kejsarolvon.



Lite längre bort på Rosendalsvägen beundrade vi statyn "Kvinnan i fredsarbetet" av Peter Linde.

På sockeln finns Alva Myrdal och Inga Thorsson avbildade. Alva fick Nobels fredspris 1988 och Inga blev nominerad tre gånger.



Vi hade planerat att fika hos "Flickorna Helin" i Skånska gruvan, men det var så fullsatt att de flesta fortsatte.

Vi hamnade så småningom på Nordiska Museet, där det fanns gott om plats för en trevlig avslutning på dagens vandring.