

Långvandring på Södermalm 26 november 2018



Det var ett glatt gäng som tog T-banan till Hornstull och där, efter en stunds väntan, kunde kliva på buss 66.

Bussen sicksackade sig fram över Södermalm på sin väg mot Sofia, så att vi fick en riktig sightseeingtur.



Vi klev av på hållplats Nytorrgsgatan vid Folkungagatan och gick Nytorrgsgatan upp mot Katarina kyrka.





Vi vek in på Katarina kyrkogård för att titta på några kända personers gravar.

En av de nyare gravarna, som också är väldigt speciell, är Gösta Ekmans grav med ett fönster ovanpå gravstenen. På fönsterblecket sitter två fåglar.



Cornelis Vreeswijk har också sin grav här...



... liksom skådespelarna Kim Andersson ...

... och Mikael Nykvist.



Den så tragiskt mördade utrikesministern Anna Linds grav finns också här.



Från kyrkogården gick vi tillbaka söderut på Nytorgsgatan tills vi kom till Nytorget, där det var full fart på torghandeln.

Vi svängde österut på Skånegatan.



I hörnet Skånegatan – Renstiernas gata finns en trätrappa, Bergsprängargrändstrappan, som leder upp till Vitabergsparken och Sofia kyrka.

Vi gick upp för trappan och kom in på Bergsprängargränd.



Bergsprängargrändens bebyggelse hör idag till de få kvarvarande så kallade reservatsområdena i Stockholm, som är ett antal fastigheter i en kulturhistoriskt värdefull miljö.



Idag är området en pittoresk idyll, långt ifrån 1800-talets fattigdom.



Högst upp i Vitbergsparken tronar Sofia kyrka, som fått sitt namn efter Oscar II:s hustru Sofia. Kyrkan uppfördes i början av 1900-talet.

Kyrkan var öppen, så vi gick förstås in och såg oss omkring.



Väggmålningen i koret är utförd av Hilding Linnqvist i samband med en restaurering av kyrkan kring 1950.



Från kyrkan gick vi vidare in i parken och kom snart fram till Vitabergs-parkens utomhusscen.



Nu låg den öde, både själva scenen och alla läktarbänkarna, så det var nästan svårt att tänka sig det myller av människor som brukar trängas där vid Parkteaterns populära föreställningar på sommaren.

Vi den lilla paviljongen högst upp bakom teatern var det dags för matsäckspaus.





Runt om finns ett antal bänkar, så vi spred ut oss så att alla fick sittplats.

Utsikten över olika delar av stan är fin däruppifrån, även om intresset mer var inriktat på matsäck just då...



Mätta och nöjda gick vi sen neråt igen för att gå vidare mot nästa park.



I hörnet Ringvägen – Katarina Bangata ligger Lilla Blecktorns-parken.

Åren 2015 till 2017 utfördes en omfattande upprustning av parken så att den skulle bli "en inbjudande kvarterspark med attraktiva målpunkter för olika åldrar med fokus på aktivitet och samling", som det står på skylten.



Vi fortsatte söderut och kom snart till Stora Blecktornspar-
ken. Där var det full aktivitet i
lekparken.



Bredvid Stora Blecktorns-
parken ligger Tullgårdss-
parken, som vi passerade
på väg fram mot Hammar-
byslussen, som här syns i
fonden.



Framför Tullgårdsskolan
stannade vi till och
diskuterade fortsättningen
på vandringen.

Vi beslöt att gå över till
Gullmarsplan för att
avsluta med sedvanlig fika
där.



Vi måste då gå under Skanstullsbron för att sen svänga höger för att komma till den gamla bron, Skans-bron, som vi skulle gå.

Här syns Skansbron i bakgrunden.



Utsikten österut mot Hammarby Sjö och de nyare stadsdelarna, som har växt upp där, var väldigt vacker i den bleka novembersolen.



Väl över på andra sidan hittade vi direkt ett bageri/ café, som lockade till besök. De flesta stannade för en fika, medan några begav sig direkt hem efter dagens härliga vandring.