

## Långvandring på Lidingö 30 oktober 2017.



Det var en härlig men kylig höstdag när vi begav oss till Ropsten med T-banan för vidare färd ut på Lidingö för dagens vandring.

Alla var väl påpälsade och det skulle behövas för vinden bet.



Från Ropsten tog vi en buss till hållplatsen Kvarnen och påbörjade vår vandring.



Ganska snart såg vi på håll en gul radhuslänga som Inger berättade var de så kallade Canada-radhusen – Sveriges första radhus.



Vi gick vidare ner till vattnet alldeles intill, Kyrkviken, som är den långa vik som skär rakt igenom Lidingö och delar ön i en nordlig del (där vår vandring gick) och en sydlig.



Vi passerade en del intressanta föremål, bland annat denna stubbe med årsringarna markerade upp till 150 år



Här och var finns sittplatser. Här är en bänk med en metallbricka med namnet på personen som bekostat bänken.



Lidingöloppet går delvis utefter denna promenadstig och på vissa ställen finns skyltar med information om området omkring.

Här pekar man ut bland annat Rudboda Gård, som låg i närheten.



Många påkostade och pampiga hus ligger uppe på höjden ovanför leden. Några har trappor ner till en egen brygga och några är mer spektakulära än andra...



Vandringsleden går vackert utefter vattnet.



Mitt emot Ekolmsnäs skidbacke på andra sidan viken ligger Hustegaholm ute på en udde.



Hustegaholm är ett friluftsområde som drivs av Lidingö stad med både lägergård och sommarcafé.



Här kunde vi äta vår matsäck bekvämt på utemöblerna som stod kvar, även om sommarcaféet var igenbommat.



Men blåsig och kallt var det, så matpausen blev inte så lång.



Vi fortsatte runt udden och såg då både en iordningställd grillningsplats ...



... och ett antal hästar, som betade fredligt.



Vi vek av in mot ön och passerade några kolonilotter...



... och kom fram till Långängen, som är en del av Elfviks naturreservat.



Efter att ha korsat den blåsigta Långängen passerade vi Östra Yttringe gård med anor från 1700-talet.



Vi kom fram till Elfviksvägen, där det var tänkt att vi skulle ta en buss tillbaka mot stan.

Strax innan dess hade två bussar redan passerat, så vi vandrade vidare mot nästa hållplats på en fin gångväg.



Nästa hållplats var Södergarnsvägen, där vi fick ett efterlängtat vindskydd i väntan på bussen.



Vid Lidingö Centrum delades gruppen. Halva gänget åkte direkt hemåt, medan vi andra stannade och fikade på konditori.

Det blev en trevlig avslutning på en trevlig vandring.