

Långvandring på Långholmen 27 maj 2019



Vi var tolv stycken som trotsade väderutsikterna denna dag.

Vi hann dock inte längre än till Hornstull förrän det började regna.

Lyckligtvis gick det fort över och sen blev det inte så mycket regn, bara lite duggregn några gånger under vandringen.



Vi gick ner till Bergsundsstrand och gick utefter vattnet. Där såg vi bl.a. denna vackra buske.



Det blev fototillfällen.



På andra sidan Liljeholmsviken såg vi Cementas industriområde.



Vi passerade förbi Reimersholme och gick över bron till Långholmen.



Det gamla centralfängelset tornar upp sig.

Idag innehåller Långholmens gamla fängelsebyggnader bland annat hotell, vandrarhem, värdshus, folkhögskola, förskola, bostäder och lokaler för hantverk.



Vi gick västerut utefter vattnet, längs Sofiebergs-vägen.



Det är gott om båtar i Långholmskanalen mellan Långholmen och Reimersholme.



Plötsligt var det något som fångade uppmärksamheten.



Det var ett svanbo med fyra ägg som låg där helt nära stranden.

Men några föräldrasvanar såg vi inte till.



Längst västerut hittade vi en märkelig liten trädgård.



När vi hade rundat udden kom vi strax till Karlshälls gård, som byggdes på 1930-talet, som sommarställe till Långholmsfängelsets byggnadschef Carl Modéer.

Numera är det restaurang och festvåning bl.a.



På väg från Karlhälls gård kom vi förbi ett arbetslag som höll på att ta bort klotter på en mur.



Här är Styrbjörn på väg in mot koloniträdgårdsområdet med sina välskötta små trädgårdar.



Vi passerade sen förbi det fina strandbadet



Högt upp i ett träd fick vi syn på den här fina fågelholken.



Utsikten in mot Stockholm centrum är hänförande härifrån nordöstra Långholmen.



Äntligen dags för matsäcks-paus. Den tog vi på bänkarna till amfiteatern.



Det blev ett lämpligt tillfälle att avtacka våra ledare Mailis och Margaretha. Inger hade köpt ett par fina teburkar när vi var på Birgit Nilssonmuséet under Skåneresan föregående vecka.



Mot slutet av rundvandringen passade vi på att leta upp konstverket "JAS-minnet" av Ulf Quarsebo som finns nära Västerbron.

Som namnet säger, så är det uppfört till minne av det dramatiska haveriet av ett JAS-plan mitt under en uppvisning i augusti 1993.

Som genom ett under var det ingen som blev dödad, trots att det fanns stora folkmassor på platsen.

93



Vi närmar oss slutet på vandringen.



Tillbaka på fastlandet styrde vi stegen till "Lasse i parken", som ligger strategiskt mellan Högalidsgatan och Västerbron. Det är en liten oas mitt i asfalten.



Här tog vi vår avslutande fika innan vi återvände hem efter en jätteskön vandring.

