

Långvandring på Kungsholmen 25 februari 2019



En härlig vårvinterdag åkte vi T-bana till Stadshagen för att börja vår vandring.

Vi var 13 stycken denna dag.



Vi gick ner mot Karbergskanalen vid koloniområdet och svängde in på strandpromenaden i riktning in mot stan.





Det var huvudsakligen barmark, men vid en av båtklubbarnas område var det isigt och halt.

Här gällde det att ta det försiktigt. Tur att det fanns ett stängsel att hålla sig i!



På andra sidan sjön såg vi Karlbergs slott i all sin glans, där vi gick utmed Kungsholmens strandstig.



Längre in mot stan var det Bonnierhuset som tornade upp sig på andra sidan vattnet, som delvis var istäckt.



Vi gick upp för de långa "Grubbens trappor" till Sankt Eriksområdet, som byggdes i slutet av 1990-talet.



Här finns ett antal konstverk, bland annat den lustiga "Grodan" av Olle Brand, som Mailjis visade på. Det finns en pendang som heter "Korvhunden" också av samma konstnär.



Lite längre in i området "Grubbensringen" hittade vi "Duvan" av Mälarhöjdens egen konstnär, Herta Hillfon.



Ytterligare en skulptur väckte intresse: "Lekande uttrar" av Kent Ullberg.

I bakgrunden syns S:t Eriks kapell, som tidigare var begravningskapell för S:t Eriks sjukhus.



Bland de moderna husen finns denna huslänga, som enligt vindflöjeln byggdes redan 1874. Den inhyste bland annat stall på den tiden.

Idag är det exklusiva bostäder i byggnaden.



Efter denna kulturhistoriska avstickare letade vi oss ner till strandpromenaden igen och fortsatte in mot stan.



Nedanför Tekniska nämndhuset finns en trevlig flytbrygga. Den blev platsen för vår matsäckspaus idag.



Solen värmdde skönt när vi dukade upp på de rustika borden.



Vederkvickta av matsäcken var vi sen beredda att gå ytterligare en sträcka.



Vi gick in genom porten till Stadshuset och ner mot Riddarfjärden som glittrade i solljuset.



Här satt lunchlediga människor och njöt av vårsolen.



Och även några vårblommor hade visat sig.



I stenläggningen i den s.k. Broderiparterren har man lagt in Zodiakens olika stjärnbilder. Här ser vi fiskarna i förgrunden.

Det var en rolig detalj, som jag i likhet med många andra inte hade observerat tidigare.



Sen gav vi oss ut på den sista etappen av vår vandring utefter Norr Mälarstrand.

Slutligen landade vi på ett litet trevligt "hål i väggen" på Pipersgatan, Café Frankfurt, för vår avslutande fika.



Då hade gruppen under vandringens gång decimerats till 10 st, som alla kände sig mycket nöjda med sin dag.