

## Långvandring på Djurgården, 28 augusti 2017



Höstens första långvandring ägde rum på Djurgården.

Inger hade förhinder men hennes man Beyron ställde upp som vandringsledare.

Vi var 17 deltagare.

Vi tog T-bana och buss 69 till Djurgårdsbrunns Vårdshus, där vi började vår vandring utefter kanalen österut.



Det är en mycket vacker promenadväg med kanalen på ena sidan...



... och ståtliga eller pittoreska privatbostäder på andra sidan.



Turistbåtar passerade i den fridfulla förmiddagen.



Vid Lilla Sjtullen, vid inloppet i kanalen passerade vi den blomsterprydda bron över till södra sidan av Djurgården...



... men vi fortsatte på stigen vidare norrut, mot Hundudden.



Vid Hunduddens Marina låg det massor av vackra segelbåtar för ankar.



Där ligger också det f.d. Kruthuset med anor från 1600-talet, som nu är servering på vissa tider.



Där fanns det bord och bänkar som lämpade sig för matsäckspaus, även om vi inte hade gått så långt ännu.



Här kunde vi välja att sitta i solen eller skuggan, allt efter tycke och smak.



När vi fortsatte kom vi till Stora Hundudden, där det ligger en vacker utsiktsplats. Fjäderholmarna ser man därifrån.



En skön och lättgången vandringsstig går genom ren urskog vidare norrut.



Här ligger världens äldsta djurkyrkogård.



De olika gravarna är mycket personligt utformade och vittnar om hur älskade våra husdjur är av sina hussar och mattar.



Strax innan man kommer fram till Kaknäsvägen ligger Handelsflottans friluftsgård med ett fint utegym.



Bredvid ligger Kaknäs bollplan, som är något av Djurgårdens (=DIFs) hemmaplan.



Vi svängde ut på Kaknäsvägen och snart närmade vi oss Kaknästornets imponerande höjd av 155 meter (170 meter inklusive masten). Här finns Stockholms högst belägna restaurang och café.



Här blev det en diskussion om lämpligt ställe för avslutningsfiket.



Några valde att åka upp i tornet och fika där och andra valde att ta bussen till Radiohuset och fika på deras kafeteria.



Men för några av oss andra hägrade Apotekskiosken vid Djurgårdsbrunn, som serverar den kända Djurgårdsglassen.

Det smakade gott i solskenet, innan i fortsatte in mot stan utefter kanalen