

Långvandring på Årstafältet 26 februari 2018



Trots att det tidvis vräkte ner snö och var 7-8 grader kallt denna måndag, så var det 20 tappra som gav sig ut på långvandring.

När vi klev av Tvärbanan vid Linde, där vår vandring började, hade snöfallet upphört, men kallt var det.



Vi vandrade genom idylliska villakvarter ner mot Bägerstavägen.



I hörnet av Bägerstavägen och Älvkällevägen stannade vi till och beundrade den vackra byggnaden på andra sidan vägen.



Här ligger Sankt Sava serbisk-ortodox kyrka. Den uppfördes 1991. Sankt Sava är grundare av den serbisk-ortodoxa kyrkan och en viktig person i den serbiska historien. I Belgrad finns ett tempel tillägnat honom, vilket är världens största ortodoxa kyrka.

Vi ville gärna se hur den såg ut inuti.



Hela kyrkorummet var täckt av färggranna religiösa målningar av den berömde serbiske konstnären Marco Ilic.





I entréhallen finns denna balkong, som enligt uppgift från vaktmästaren, är en kopia av en befintlig balkong någonstans i Serbien (minns inte var).



På andra sidan vägkorsningen börjar Bägersta Byväg och där ligger det pittoreska Enskede Vårdshus. Dess framtid är oviss. Planer finns på att bygga ett stort bostadsområde på marken.



Vi följde den idylliska villagatan Bägersta Byväg men fick sen lov att korsa både Sockenvägen och Huddingevägen för att komma ut på Årstafältet.



Ute på Årstafältet blåste det snålt, men det hindrade inte hundarna, som lekte på rastgården vi passerade, från att ha jättekul i snön.



Vi svängde upp på det som en gång var Göta Landsväg.

Göta Landsväg var en medeltida färdväg som gick från Stockholm ner mot Götaland. Den del som går över Årstafältet är den bäst bevarade och är numera ett fornminne.



Här finns också en stenvalvsbro över Valla å, som användes på den tiden och som restaurerades 1998 enligt den skylt som Stockholm Stads-museum satt upp.



Strax efter bron fanns ett lämpligt ställe för matsäck.

Det var ruggigt kallt att ta av vantarna och försöka få i sig sin macka eller sin frukt, så rasten blev inte så lång...





Vi fortsatte därför tillbaka mot "civilisationen".

Några valde att åka hemåt från Valla Torg, men vi var ganska många som fortsatte för att fika vid Årsta Torg.

Årsta Centrum var Sveriges första förortscentrum när det invigdes 1953. Det var ett år före det kanske mer kända Vällingby Centrum.



Årsta Centrum har behållit sin 50-talscharm.



Det kändes skönt att komma in i värmen på det trivsamma kondiset.

Det blev en trevlig avrundning på en – trots allt – härlig vandring.