

Långvandring i Norra Djurgårdsstaden - från Ropsten till Universitetet, 29 maj 2017.



Det var en underbar vårdag som vi började vår vandring i Ropsten.



Vi var 23 personer och en hund, Smilla, som hade bra koll på läget.



Vi vek av in mot den nya stadsdelen som växer fram norr om Hjorthagen.

Det är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Europa.



Vi gick utmed
Bobergsgatan,
uppkallad efter
arkitekten Ferdinand
Boberg, med moderna
hus i olika fasoner på
ena sidan gatan...





... och på andra sidan finns de gamla tegelbyggnaderna ritade av Boberg, som hörde till gasverket.



Vi vek av ner mot Husarviken...



Där finns en brygga ...



... och även en liten bro över mot Fiskartorpet- och Stora Skuggan.



På en skylt (vid den röda pricken på kartan) finns information om området.



Här finns det
bänkar och bord
som lämpade sig
för matsäck.

Även om vi inte
hade gått så långt
ännu, så var det
fint att sitta ner
en stund i solen
och låta sig väl
smaka.





När vi fortsatte vår vandring passerade vi nya bostadskvarter runt om den gamla gasklockan.



På en öppen plats finns en rolig fontän där vattnet sprutade och försvann i omgångar.

Det var förstås oemotståndligt...



När vi kom ut från bostadskvarteren stod vi i närheten av tennishallarna.



Vi fortsatte vår vandring
utefter de gamla
järnvägsspåren vid
Uggleviken...



... och Björnnäsvägen...



... och kom så småningom fram till Frescati och Universitetet, som blev vårt slutmål.



Här blev Ingrid Kvartoft avtackad för denna och alla andra sköna vandringar under terminen.

Sen fikade vi på ett café inne på Campus innan vi åkte var och en till sitt efter en härlig dag.