

Långvandring i några av Stockholms parker 27 november 2017



Trots det gråa och regnhotande vädret var vi 19 stycken som den här morgonen tog Tbanan till Slussen och sen buss 2. Det blev en riktig sightseeing från bussfönstret innan vi klev av vid ändhållplatsen Norrtull.



Vi tog oss över Sveavägen vid Sveaplan med sikte på Vanadislunden, en av Stockholms största parker.





Vi gick uppför backen förbi Djurens Vänners lilla stuga.



Det blev en riktig "bergsbestigning"...



... på väg upp mot den stora vattenreservoar, som ligger högst upp på kullen.



Man kommer upp över takåsarna och har en fantastisk utsikt åt alla håll.



Vattenreservoaren från början av 1900-talet liknar en mäktig borg.

Den ritades av arkitekten Gustaf Améen.



Vi beundrade statyn "Flicka i aftonsol" av Anders Jönsson, som står där uppe på kullen.



På väg ner igen mot Sveavägen igen passerade vi det vinterstängda Vanadisbadet, som nyöppnades 2014 efter omfattande renovering ...



... och Stefanskyrkan från 1904, som ingår i Sankt Johannes församling.





Vi gick in mot centrum igen och tittade in i Norrmalmskyrkan, en Baptistkyrka belägen på Norrtullsgatan.



Så småningom kom vi fram till Tegnérlund, som skulle bli vår rastplats. Det första vi såg var en fin bronsstaty, utförd av Majalisa Alexanderson. Den föreställer Astrid Lindgren, som omfamnar ett barn. På skulpturen finns personer och citat ur hennes böcker. Bl.a. Mio min Mio har ju anknytning till Tegnerlund.



Vid Carl Eldhs stora bronskulptur av Strindberg finns flera bänkar, som lämpade sig bra för matsäckspaus.



Det blev inte en så lång paus, eftersom vädret var ganska ruggigt



Vi gick ner för trappan på andra sidan ner mot Drottninggatan.



Sen blev det många trappor uppåt igen, uppför kullen i Observatorielunden.



På toppen ligger det gamla observatoriet, som har gett namn åt parken.



Regnet hade hängt i luften hela tiden, men när vi gick ner på baksidan åt Sveavägen till började det regna.

Gruppen delade sig och några valde att åka hemåt och några tappra fortsatte mot fikastället.





På vägen tittade vi in i Stadsbibliotekets fina sagogrotta, målad av Nils Dardel.



Sista anhalten på dagens vandring var Kafé Valand på Surbrunnsgatan, som har bevarat sin ursprungliga inredning från 1950-talet.

Det var skönt att komma in i värmen och kaffet och de hembakade kakorna smakade väldigt gott som avslutning på dagens vandring.