

Långvandring från Skärholmen till Bredäng 25 november 2019



Det var en gråmulen dag, men vi var ändå 14 medlemmar som var sugna på att gå en tur.



Vi tog tunnelbanan till Skärholmen, där vi rundade Mikaelikyrkan och gick mot vattnet.





Vi gjorde en sväng in i skogsområdet som vetter mot Sättra.

Här finns ett utegym ...



... och ett koloniträdgårdsområde ...



... och en fornborg uppe på höjden.



Vi gick fram till Skärholmens Gård, "den charmiga 1700-talsgården" enligt deras hemsida.

Vi tittade in och fick höra lite om deras verksamhet, som numera är konferenser, bröllop och andra fester och julbord.

De har ingen "öppen" servering längre.



Vi gick ner till promenadstigen som går utmed vattnet och fortsatte österut.



På flera ställen ser man spår av bäver.



Sättra Strandbad låg öde och tomt, ...



... men även här finns ett utegym som måste prövas.



Här passerar vi det "nya" ridhuset på väg ner mot Sättra varv.



Där pågår en intensiv verksamhet med anknötning till Förbifart Stockholm.

Det här händer innanför stängslet vid Sättra varv



Här bygger Trafikverket E4 Förbifart Stockholm tunnel under Mälaren. Hamnen i Sättra varv är tillfällig under byggtiden.

Hamnen kommer att användas när vi transporterar bort krossat berg från tunnelarna. Det krossade berget kommer ut via transportbandet och släpps ner i båten.

Sjötransporterna är ett sätt att minska tunga transporter på vägen i närområdet. När tunnelarbetet är klart kommer vi att ta bort hamnen och återställa varvsområdet.



Vi fortsatte utefter stranden och passerade så småningom Mälarhöjdsbadet.



När vi närmade oss Lyran passerade vi "Bellmans stenar", där den skuldtynge Bellman enligt legenden en gång gömde sig undan sina fordringsägare.



En riktigt lång trappa leder upp till Villa Lyran, byggd som sommarvilla åt en privatfamilj i slutet av 1800-talet men idag ett populärt utflyktsmål med bl.a. konditoriservering.



Slutligen nådde vi vårt slutmål, den lokal i Bredäng som vår klubbmästare Britt-Marie har tillgång till.

Där hade hon och Mailis, (som p.g.a. ryggbesvär inte hade kunnat gå med på vandringen) hade dukat upp för kaffe och ostfralla och glögg och pepparkaka.



Ett glatt – men lite trött – gäng slog sig ner runt de festligt dukade borden.



Det blev en trevlig stund med förtäring och ett roligt jul-knep-och-knåp.



Vi passade förstås på att avtacka våra vandringsledare Mailis och Margaretha.

Här är det Margaretha som får sitt presentort.

Det blev en mycket lyckad avslutning på hela vandrings säsongen.