

Långvandring från Gröndal till Vinterviken 28 oktober 2019

Den 28 oktober var det långvandring. Då Mailis var dålig i ryggen fick Margaretha Ö och Gunnel leda vandringen som denna gång ägde rum i Gröndal. Margaretha hade gått en del av vandringen med Vuxenskolan och fått mycket information om bebyggelse m m vilket deltagarna hade fått på papper.

Vi åkte T-banan till Liljeholmen och promenerade på Trekantens vänstra sida. Det första stoppet var vid 1700-talsgården Stora Fågelsången. Den består av en huvudbyggnad och två flyglar. Här bodde bl a Bellmans ena syster Fredrika Eleonora.





Stockholms stad äger husen som hyrs ut och marken brukas av en koloniförening.



Vi gick vidare till Gröndals kyrka som i år fyller 50 år.



Mitt emot ligger terrasshuset som byggdes 1949-1951 av byggmästaren Olle Engkvist.

Promenad utmed Tvärbanan.



Vandringen fortsatte till Riksäpplet från renoveringen av Riksdagshuset.

Olle Engkvist tog hand om riksäpplena och placerade ett på Sjöbjörnsvägen i Gröndal där han växte upp.



Vi tittade också på det höga Galjonshuset, uppfört av Olle Engkvist.

I bottenvåningen låg biografen Galjonen som flera av deltagarna mindes.



Därefter gick vi förbi de s k Stjärnhusen, som även de byggdes av Olle Engkvist 1944-1946.



Vandringen fortsatte sedan på trädäck utmed vattnet förbi bebyggelsen i Ekenberg

Där var det halt efter söndagens regn och nattens frost.





Vi kom sedan in på en stig, där det stod en stol, vilken visade sig vara en bronsskulptur kallad "Tron" av konstnären Ellen Ehk Åkesson.

Där fick Ulf vila sina trötta ben.



Vi fortsatte mot Mörtviken, där vi hittade både bord och bänkar, så där stannade vi, satte oss i solen och åt vår matsäck.





Där hade vi sällskap av både svanar och änder.



När matsäcken var uppäten fortsatte vi till Vinterviken ...



... där de flesta stannade och drack kaffe eller te med diverse tillugg.

Där avslutades vandringen och deltagarna skinrades.

Det blev mycket text, men det fanns mycket att titta på.

De flesta deltagare visste ingenting om detta i Gröndal