

Långvandring från Djursholm till Näsbypark 28 maj 2018



Det var 17 vandringssugna SPF-are (därav två från vår systerförening i Skärholmen), som tog Roslagsbanan ut i naturen denna härliga försommardag.

Vi klev av vid Altorp i Djursholm och gick österut ner mot vattnet.





Vi gick in genom Djursholms begravningsplats, som visade sig vara fantastiskt idyllisk och vacker med gravarna utplacerade i naturen och inte i strikta rader.





Vi stannade till vid en ovanlig gravsten, som fångade intresset.



Efter att ha lämnat begravningsplatsen gick vi uppför en lång trappa och hamnade i ett område med exklusiva villor.



Här står Mailis Malmquist, framför en av dessa villor. Mailis kommer att ta över efter Inger Kvarftoft som vandringsledare så småningom,

Maijlis har också erbjudit sig att vara kontaktperson för "Sommarpromenader" på måndagar.

Läs mer under "På gång under sommaren" på vår förstasida.



Vi passerade en
golfbana och vek av
in på Svalnäsvägen
...



... och strax efter på
en trevlig stig, som
ledde norrut, strax
innanför strandlinjen
av Näsbyviken.



Efter en stund kom vi
fram till Svalnäs,
Blomsterfondens
äldreboende, vars
huvudbyggnad är
inrymd i en pampig
byggnad med utsikt
över vattnet.



Det var dags för matsäckspaus och här fanns ett stort tält, som vi fick tillåtelse att sitta i. Det gav skön skugga och svalka i den ganska pressande värmen.



Nere på den nybyggda bryggan, ute i solen men med skön svalka från sjön, fanns också gott om sittplatser.

Foto Margaretha Östling



Här blev det ett spontant och intressant möte med skulptören C-G Ekberg och hans hustru Kerstin, som kom ner till bryggan för att njuta av det vackra vädret.

C-G berättade gärna om sina skulpturer, som bland annat finns på flera ställen i Danderyd och Täby i närheten.

Vill du läsa mer om C-G Ekberg och hans verk finns en hemsida: <http://cgekberg.com/>

Foto Margaretha Östling



Här passade vi också på att tacka Inger för ännu en säsong av härliga långvandringar.



Sen var det dags att fortsätta vår vandring mot slutmålet Näsbypark. Efter att ha passerat en båthamn längst inne i viken, mitt för Näsby Slott, fick vi gå en bit utefter Djursholmsvägen.



Några valde att ta Roslagsbanan hemåt igen redan vid Näsby Allé, men de flesta gick vidare till Näsbypark centrum. Där smakade det bra med en fika innan vi tog tåget hem igen efter en härlig dag.