

Långvandring från Boo Gård till Lännersta 27 augusti 2018

Höstens första långvandring lockade 15 deltagare. Vi tog T-banan till Slussen, där vi bytte till buss. Målet för bussresan var Boo Gård, där vi började vår vandring bland annat på den så kallade "Lugna Promenaden".





Vi startade i högerkant på kartan (vid Boo Herrgård) och gick ner mot vattnet.



Där tittade vi på kartan och såg hur det var tänkt att vi skulle gå, innan vi fortsatte utefter strandpromenaden.



I fonden skymtade själva herrgården, när vi gav oss iväg igen.



Det var en mycket naturskön stig, som bitvis gick alldeles utmed vattnet. Vi passerade den trånga vattenpassagen Stäketsundet och kom fram till äldreboendet Gammeludden, som ligger vackert vid vattnet.



Det hade blivit dags för matsäckspaus och här fanns lämpliga sittplatser.

På andra sidan vattnet syns Historiearvmuseet i Nacka, förkortat HAMN, som är ett museum i Saltsjö Pir i Fisksätra. Det är Sveriges första och enda Slagfältsmuseum och där kan man följa det kända Slaget vid Stäket 1719.

(Föreningen gjorde ett uppskattat studiebesök där hösten 2015. Rapporten fanns på den gamla hemsidan och försvann därför, när förbundet lade om till ett nytt system hösten 2016...)





Som vanligt smakade matsäcken utmärkt och det var idel glada miner.



Nästan längst västerut på "Lugna promenaden" ligger en ny spännande restaurang, "The Old Smokehose" med eget rökeri. Kanske ett ställe för en kommande lunchträff?



I stället för att sen gå "Lugna promenaden" tillbaka till utgångspunkten fortsatte vi upp från vattnet mot Lännersta.



Planen var att de som ville skulle fortsätta vandringen till Tollare, där en helt ny stadsdel håller på att växa fram. Men vid det laget var alla ganska nöjda med dagens vandring, så vi tog en buss in mot staden igen.



Några gick av vid Nacka Forum för att avsluta med det sedvanliga fiket, medan andra åkte vidare direkt in till Slussen och vidare hem.

Det var en härlig vandring och vi hade ju tur med vädret också.