

## Extra aktivitetmöte "Försök inte lura mig" 21 mars 2019

Bedrägerierna riktade mot äldre fortsätter att öka. Detta informationsmöte var en fortsättning på de cirklar med samma rubrik som vår förening har genomfört under några terminer. Av nödvändighet blev ju detta möte komprimerat, men det kunde förhoppningsvis ändå ge en del aha-upplevelser, som gör att vi kan undvika att bli lurade. Glädjande många samlades i aulan i väntan på att mötet skulle komma igång.



Ann-Marie Bergström, tidigare styrelseledamot och nu vår representant i KPR (Kommunens Pensionärsråd) var en av ledarna för våra studiecirklar i ämnet. Nu hälsade hon välkommen och inledde mötet.



Hon introducerade två gäster: Clas Cederlid, stadsdelens preventionssamordnare och Martin Hämmerli, kommunpolis.

Clas berättade om situationen i området, som han betecknade som god. Vårt område är tryggt och bra. I Skärholmen är situationen tyvärr sämre. Det som just nu är aktuellt är främst rån mot unga.



Martin berättade om sitt jobb, som innebär mycket samverkan med civilsamhället.

Om det inträffar ett bedrägeri mot en äldre person blir det en s.k. "särskild händelse" och då kan hela regionen samarbeta för att lösa brottet.



Clas visade en bild av hur arbetet är organiserat i stadsdelen. Det är många förkortningar, som kanske inte säger oss så mycket. Men med den här bilden ville han visa på att det finns många goda krafter som samverkar för att vårt område ska fortsätta att vara tryggt och bra.

Clas jobb som preventionssamordnare innebär att samla in information från området och han tar gärna emot tips. Han mejladress är [clas.cederlid@stockholm.se](mailto:clas.cederlid@stockholm.se)



De båda gav slutligen ett jätteviktigt råd, som egentligen sammanfattar det hela: Lämna **aldrig** ut dina person- eller kortuppgifter. Banker och myndigheter ringer aldrig upp och ber om detta.

Lägg på luren eller klicka bort mejlet och ring polisen.



När Clas och Martin hade lämnat visades den första filmen som heter "Var på din vakt".

Budskapet där var: Se till att dölja din kod, när du betalar eller tar ut pengar i automat och håll noga reda på kortet så att det inte blir stulet.

Bedragarna är mycket skickliga och arbetar ofta i par, där den ene försöker distrahera "offret" medan den andre tar kortet .



Den andra filmen heter "Hemmet är min borg". Budskapet där är: Släpp inte in någon okänd i lägenheten/ huset. Många bedragare låtsas vara reparatör eller kontrollör eller liknande.

Men ett besök från fastighetsbolaget ska vara aviserat i förväg och personen ska visa giltig legitimation i så fall.



Ett fall som beskrevs var att en person ringde upp och sa att damen hade vunnit på Postkodlotteriet. Sen kom en "representant", som var väldigt trevlig och artig, och skulle betala ut pengarna. För detta behövdes bara att han lånade damens kort och kod, så skulle han sätta över pengarna nerifrån bilen.

Det blev förstås ingen vinst utan bedragaren "Peter" försvann med kortet...



En annan typ av bedrägeri är när någon ringer upp och utger sig för att vara en släkting, som behöver snabba pengar till ett bilköp eller liknande.

Den uppringande är mycket skicklig och får den gamla att tro på historien. En "god vän" ska hämta pengarna, eftersom barnbarnet (eller vem man nu låtsas vara) inte kommer ifrån.

Gå inte på detta, utan att ring själv upp och kontrollera med berörd person om det stämmer.



Den tredje filmen heter "Syna bluffen" och handlar om s.k. "phishing" (nätfiske), oseriösa telefonförsäljare och bluffakturor.

Nätfiske är oftast utformat som ett mejl, som ser ut att komma från en bank eller ett kreditkortsbolag. Det innehåller en uppmaning att logga in snarast möjligt, och en länk till en falsk webbsida med inloggningsformulär.

Man luras att lämna sina kort- och personuppgifter. Klicka aldrig på en länk i ett mejl som verkar konstigt. Banker skickar inte sådana mejl.



Telefonförsäljare som förleder den svarande att köpa abonnemang, som sen är svåra/omöjliga att ta sig ur, är en annan form av telefonbedrägeri.

Svara inte ja per telefon, utan be att få offerten skickad, så att du i lugn och ro kan fundera på om du vill nappa på erbjudandet.



I filmen visas ett avsnitt från TV, som handlar om att en representant för "Enkla Telebolaget" ringde och erbjöd ett bra abonnemang, "nu när Telia skulle stänga ner sitt nät".

Detta var förstås inte sant och de som nappade fick sitt Teliaabonnemang avslutat och fick aldrig något annat i stället. Sen satt de helt utan telefon och fick ingen kontakt med "Enkla Telebolaget", trots att fakturor och kravbrev trillade in...



Blufffakturor är något som ofta drabbar småföretagare. Det gäller att se upp och inte bara betala alla fakturor som kommer.

Man ska bestrida en konstig faktura *skriftligt* och anmäla till polisen, för att slippa problem med inkasso och senare Kronofogden.

Ofta är fakturorna inte på så stora belopp, så många bryr sig inte om att kontrollera utan betalar.



Som avrundning på mötet pratade Börje Granath, styrelseledamot och en av ledarna för våra studiecirklar i ämnet tidigare, om hur man kan skydda sig mot ID-kapning.

Det finns kort som skyddar mot trådlös stöld av dina bankkorts-uppgifter, s.k. "skimming".

En bedragare kan läsa av dina kortuppgifter bara genom att passera nära dig i myllret på gatan eller T-banan.

Sådana kort av olika märken finns på både Clas Ohlsson och Kjell & Co bl.a.



Börje rekommenderade också ett kostnadsfritt ID-skydd från MySafety, som är en av SPF Seniorernas medlemsförmåner. Information finns i Seniorens. Man får hjälp att enkelt spärra ID-handlingar, personnummer, betalkort och mobilabonnemang med ett enda telefonsamtal.

Läs brevlådan och spärra adressen via Skatteverket var andra bra tips vi fick med oss.