

Extra aktivitetmöte 2 mars 2017: Ärtsoppa med punsch i Mulu Café, (Hannas café), Axelsberg



När vi samlades i Mulu Café möttes vi av musik. Det var vår klubbmästare, Britt-Marie, som hade fixat en överraskning åt oss.

Det var Bernt Andersson och Peter Karlsson som spelade och de underhöll oss sen under kvällen, vilket skapade en trivsamt stämning.



Hanna och hennes medhjälpare serverade den hemlagade ärtsoppan.



Alla vi drygt 30 personer som var sugna på ärtsoppa denna kväll lät oss väl smaka av den goda soppan med tillbehör.



Den varma punschen, som serverades till, värmd gott i vinterkylan.



Hanna höll en vakande blick över sällskapet och såg till att fylla på både soppskål och punschmugg för den som så önskade.



Förutom musik och även allsång blev det också en frågesport, som Britt-Marie hade ordnat. Den handlade förstås om ärtsoppa och även punsch.

Nu vet vi att Strindberg älskade ärtsoppa, att punschen serverades för att undvika "vädersläpp" och att soldaterna förr hade ärtsoppa och surströmming(!) som basföda...



Musikanterna var på bra spelhumör och plötsligt dök Jokkmokks-Jokke i egen hög person upp och sjöng en av sina visor.



När det drog ihop sig mot avslut blev musikerna avtackade med varsin blombukett av Britt-Marie.



Också Hanna fick förstås en välförtjänt blombukett. Det var ett väldigt lyckat arrangemang och Britt-Marie frågade de församlade om de ville ha en kräftska eller kanske en surströmmingsfest till hösten. Kräfter verkade populärare än surströmming, så vi får se vad Britt-Marie hittar på. För någon fortsättning blir det nog, att döma av responsen...