

Årsmötet 17 februari 2017 med underhållning av Julian Olin



Aulan blev fylld till sista plats när 111 röstberättigade och flera vänmedlemmar bänkade sig och lät sig väl smaka av kaffe och semla.



Årsmötet leddes denna gång med fast hand av Kerstin Sund från distriktstyrelsen med ordförande Rolf och sekreterare Vivian som bisittare.



Här är det revisorn Ulf som lämnar revisionsberättelsen och förordar ansvarsfrihet för styrelsen.

Valberedningen hade fått fram två nya ledamöter, **Lars Richter** och **Berit Sandelius**, som valdes in i styrelsen. De hade dock inte hittat någon som var villig att ta på sig ordförandeskapet. Ordförandeposten står därför vakant och styrelseledamöterna ska rotera som ordförande under året.



Vid slutet av mötet utdelades hederstecknet silvernålen med åtföljande diplom och blommor till fyra väl meriterade trojänare. **Martin Åman**, som varit möbelvärd i 6 år och som var initiativtagare till de populära lunchträffarna hade tyvärr förhinder och kommer att få sin silvernål vid ett senare tillfälle.

Först ut var nu **Bengt Andersson**, som bl.a. varit styrelseordförande i tre år och varit ansvarig för bridgen i många år. Han har även fungerat som mötesordförande vid flera årsmöten.



Bengt Olzon, mångårig ledare av konstklubben, fick sen sin silvernål av vice ordförande Anne-Marie. Han beklagade att synproblem hade satt stopp för hans verksamhet och när han tackade för utmärkelsen passade han på att tipsa om några intressanta utställningar under våren. Fortfarande lika engagerad...



Avgående styrelseordförande **Rolf Lindquist** fick också en välförtjänt silvernål. Förutom 9 år i styrelsen, varav 7 år som ordförande, har Rolf varit ledamot i distriktsstyrelsen i 6 år och representerat vår förening i SPR, (stadsdelens pensionärsråd) m.m. m.m.



Rolf tog tillfället i akt och höll ett tacktal. Han prisade det goda samarbetet i föreningen och alla de funktionärer som gör det möjligt för föreningen att ha en så bred och uppskattad verksamhet.



Rolf hann inte mer än avsluta det talet förrän det var dags för nästa uppvaktning. Nu var det Gunnar (som en period var vice ordförande, men som nu är bl.a. studieombud) som hade fått uppdraget att avtacka de avgående ledamöterna. Först Rolf...



... sen vice ordförande Anne-Marie, som också höll ett tacktal och beklagade att omständigheterna gjorde att hon kände sig tvungen att lämna styrelseuppdraget. Hon kommer dock att fortsätta inom SPR och även inom KPR (kommunens pensionärsråd).



Sen var det äntligen dags för underhållning. Det var **Julian Olin**, musiklärare och sångare, som tagit som sin uppgift att hedra Gunnar Wiklunds minne, han som trots att han var så känd och uppskattad på 50- och 60-talen blivit nästan bortglömd.

Julian inledde med "telefon-sången" "Han måste gå" med en tidstypisk Kobratelefon som rekvisita.



Sen blev det en rad med Gunnar Wiklunds mest älskade sånger, såsom "Regntunga skyar", "Mest av allt" och "Minns du den sommar" (Greenfields) m.fl....



... varvat med berättelsen om Gunnars liv.

Han var bilmekanikern som blev upptäckt vid 17 års ålder och efter flitigt turnerande i folkparkerna blev utnämnd till Sveriges populäraste sångare 1961.

Han hade hela 37 sånger på Svensktoppen.



Åhörarna var med på noterna och sjöng med i flera av sångerna.



Julian har i sina efterforskningar kontaktat människor i Gunnar Wiklunds liv. Han berättade stolt att han fått äran att ta hand om Gunnars egen gitarr likasom fotoalbum och annat personligt, som han nu förvaltar med stor respekt.



Gunnar Wiklunds liv blev svårt mot slutet både p.g.a skatteproblem och sjukdom och han dog redan vid 54 års ålder.

Men Julian valde ändå att avsluta med en sång i dur: "Vi ska gå hand i hand".



Som extranummer blev det den kanske allra mest kända låten: "Nu tändas åter ljusen i min lilla stad".

Sen blev Julian avtackad med varma applåder och en blombukett.

Efteråt var det flera åhörare som kom fram och berättade sina egna minnen av Gunnar Wiklund, vilket säkert glädde den – som han själv sade – "nyfikne" Julian.

I Nacka-Värmdöposten finns en artikel från 2013 som berättar historien om Julians engagemang i Gunnar Wiklund och hans historia. [Klicka här för att komma direkt dit.](#)

Efter årsmötet höll den nya styrelsen ett konstituerande möte.



Här är de alla samlade för fotografering.
Från vänster Ulla Lundström (omval), Margareta Regnström, Birgitta Airas (omval), Ann Falk, Gunnar Carlsson, Berit Sandelius (nyval), Lars Richter (nyval), Britt-Marie Öquist (omval) och Vivian Johansson.