

Aktivitetmöte om Brunkebergs torg 12 september 2019



Ämnet för dagens föredrag var **"Brunkeberg och torget som försvann"**.

Intresset var stort, så salen blev välfylld.



Stella Fare är kanske mest känd som stockholmspolitiker. Men hon är också arkivarie och stockholmskännare och som sådan var hon dagens föreläsare.



Stella har skrivit en bok med samma titel och innehåll som föredraget, som tyvärr är slutsåld från förlaget.



Stella beskrev områdets historia och utveckling, från 1300-talets Brunkes berg fram till nutid med ett stort antal bilder.



Vid tiden för slaget vid Brunkeberg, 1471, var Brunkeberg fortfarande en ås, som delade den norra malmen.

Wilhelm Boy 1560



Under århundradena som följde hade sen rullstensåsen blivit allt mer bortschaktad.

På 1800-talet hade torget fått sin karakteristiska trekantiga form med Hotel Brunkeberg i fonden. Hotellet innehöll luxuösa våningar och uppfördes av ett konsortium bestående av medlemmar ur stadens förmögna köpmanskretsar.

Runt omkring torget flyttade dåtidens kulturella och politiska elit in i påkostade stenhus

Torget var då ett centrum för stadens sjudande nöjesliv.

I mitten av torget stod den pampiga pumpen (som idag finns på Stortorget).



Det kända telefontornet uppfördes på taket till Allmänna Telefonaktiebolagets hus vid Malmkillnadsgatan i slutet av 1880-talet och revs inte förrän 1953.

Tornet byggdes för att bära upp telefonledningarna till Stockholms telefonabbonenter.



Under en period fanns i området kring Brunkebergs torg ett flertal konstnärateljéer.

(Bland annat Johan Tobias Sergel hade en ateljé här vid slutet av 1700-talet.)

Under den andra halvan av 1800-talet hade nedre Norrmalm utgjort centrum för den fina världen, genom intellektuella och konstnärliga verksamheter, men även de mest eleganta butikerna.



På 1960-talet började den omdaning av city och Brunkebergs torg blev sig inte likt.

Det var en stadskultur som formats under många sekler som försvann när grävskoporna drog fram.

Det blev ett politiskt maktspel när de flesta äldre byggnaderna jämnades med marken



Allt var en enda stor grop innan det nya city växte upp igen.



På 1970-talet hade torget helt ändrat karaktär. De fashionabla bostäderna hade flyttat österut och området kring Brunkebergstorg kom att kontoriseras.

Idag domineras Brunkebergs torg av Riksbanken och andra stora kontorspalats.



Här avtackas Stella med blommor och varma applåder efter sitt fängslande föredrag.

Stella bjöd på med ett stort antal bilder från de olika epokerna.

Det går förstås inte att få med allt i en sån här kort rapport.

Om du vill du veta mer, gå in på <http://stellafare.se/brunkeberg-och-torget-som-forsvann/> och/eller https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Brunkeberg).