

Aktivitetsmöte med Tom Alandh 6 april 2017



Den 6 april var det aktivitetsmöte med **Tom Alandh** och hans "klippare" **Heleen Rebel**.

Antalet deltagare var 110 st, vilket är rekord hittills.





Tom berättade om alla intressanta personer han mött och gjort filmer om. Han visade oss ungefär 2-3 minuter långa avsnitt från olika filmer, bland annat om **Nacka Skoglund "Myten och människan"**. Han fick sitt smeknamn Nacka därför att hans äldre bror spelade fotboll i ett lag i Nacka. "Det Zlatan kan göra med en fotboll kunde Nacka göra med en apelsin" sa Tom Alandhs vän Uffe Larsson

Han berättade vidare:

--om **Pia Sjögren** som sålde Situation Stockholm på Karlaplan i filmen "**Det svåra livet**."



--om **Gustaf och Maria "En kärlekshistoria"**. Då Maria är 87 år och senildement kväver Gustaf henne till döds. Han hade skött om henne hemma, vilket var svårt men bäst för båda. Dagen efter på en Finlandsbåt sänker Gustaf sin kropp i havet med en kätting lindad kring kroppen.

Ett tragiskt slut på en kärlekshistoria.





--om **Rikard Viking Flinga**, som i 20 år satt i Texas hårdaste fängelser dömd för mord. I 13 år satt han isolerad på grund av att han betraktades som våldsam och farlig. Han är svensk medborgare men har aldrig varit i Sverige och förstår bara några få svenska ord.



I början av mars 2000 kom han för första gången till det land han är medborgare i och Tom Alandh mötte på Arlanda.



-- om **Annika Östberg** som avtjänade 28 år i fängelse i Kalifornien.



År 2009 kom hon hem till Sverige och kvinnofängelset Hinseberg. Hon friades helt i maj 2011.



--om **Monica Zetterlund** älskad som få men också blyg, bräcklig och med stor integritet.



På ålderns höst övervinner ibland kroppens krämpor den glädje och styrka som musiken skänker.



--om Bergmans husa, **Anita Haglöf**, som var hembiträde hos Ingmar Bergman i åtta år



"Bergman har fortfarande makt över mig, i sina värsta stunder kallade han mig slyna", säger hon.



Han skrev lappar till henne i stället för att prata.



Därefter arbetade Anita hos Erland, Josephson, vilket var ett rent nöje.



Båda var stora genier. Men de var väldigt olika som personer.





Britt-Marie tackar Tom och Heleen



Tom Alandhs bok "**Några tankar i tiden**"
hade strykande åtgång.