

## Långvandring från Flemingsberg till Sundby gård 29 april 2024



Tretton pigga vandrare tog sig via tunnelbana, tvärbana och pendel till Flemingsberg.



Börje berättade att Flemingsberg är så mycket mer än ett utsatt område.

Här finns både universitet, sjukhus och tingsrätt m.fl. rättsvårdande instanser.



Vägen mot naturområdet gick via en lång uppförsbacke.



Det var en riktigt varm och skön vårdag, så vi fick stanna och skala av oss lite kläder.



Framme i början av naturreservatet Flemingsbergsskogen.



Naturreservatet är väl skyltat och det fanns kartor att ta.



Utefter vägen fanns det massor av dessa inte särskilt vackra blommor, Pestskråp.

Solveig fotade och vi googlade.



Förra vandringen lyckades vi bara hitta någon enstaka huttrande blåsipps.

Men nu lyste de så fint i backarna.



Vandringsleden var lättgången.



Det var en riktig trollskog en bit in.



Vi tog en ganska tidig matsäckspaus på en fin rastplats, för det fanns inte så många lämpliga rastplatser längre fram.



Vi gick en bit av Huddingeleden, som ansluter till Sörmlandsleden.



Leden är välhållen med ordentliga spänger där det är blött.



Vid f.d. Torpet Stensberg, (bara en grund återstår) behövde vi välja väg.

Eftersom det hade regnat en hel del dagarna före vandringen valde vi att fortsätta på Sörmlandsleden.

Alternativet var en led över ett område som var markerat som sankt på kartan.



Vi kom torrskodda fram till Lidavägen där det fanns möjlighet att ta en buss hemåt för den som ev. var trött.

Men alla ville fortsätta vandringen.



Vi var nu i kanten av ännu ett naturreservat, Gladöskogen.



Men vi höll oss till vägen och kunde njuta av massor av Tussilago i dikesrenarna.





Efter en stund kom vi ut på den trafikerade Haningeleden, men nu såg vi att vi närmade oss Sundby Gård.



Även vitsippor såg vi i mängder liksom också svalört och även vårlök.

Nu är det faktiskt vår!



Målet för dagens vandring, Sundby gård, ligger vackert vid sjön Örlången.



Här kunde vi äta resten av vår matsäck i härlig miljö, mycket nöjda efter en skön vandring.



Några valde t.o.m. att beställa lite mat från restaurangen.

Här har Börje fått sin Gubbröra.

Anders och Karin hakade på.

Sen blev det bussresa hemåt.