

Långvandring på historiska marker i Hallunda – Norsborg, 26 februari 2024



Måndagen bjöd på skönt vandringsväder.

Vi 14 vandrare åkte tunnelbanan söderut till Hallunda.



Därifrån tog vi buss några hållplatser till Lugnets väg, där vi började vår vandring.

Hunden Frasse var ivrig att komma iväg.



Vi gick norrut på Lugnets väg genom villaområden.



I utkanten av villaområdena, gränsande mot skogen, ligger Torpet Lugnet.

Det är ett över 200 år gammalt dagverkstorp, som sorterade under Hallunda gård.

Torpet är idag en uppskattad mötesplats både för boende och vandrare som passerar.



Här driver Hallunda Daglig Verksamhet café och en trädgårdsgrupp.

För medlemmar i föreningen Torpet Lugnet ordnas fester och aktiviteter.

I träden sitter ett stort antal fint bemålade fågelholkar som lyser upp promenadvägen.



Vi gick västerut och kom till denna informationstavla över naturområdet.

Välkommen till

MÄLARPROMENADEN

Du är nu bara några steg från den vackra Mälarpromenaden. Promenaden följer Botkyrkas norra gräns ut mot Mälaren i fem kilometer, från **Norsborgsparken** i väster till **Ekeröfjärns brygga** i öster. Den leder genom fin natur förbi badplatser, fiskebryggor, utsiktsberg, artrika lövskogar och trolska barrskogar. På flera platser finns skyltar som berättar om naturen och om historiska händelser som du fortfarande kan se spår av. Stigen är lätt kuperad, grusad och jämn och det går med viss modå att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.

Sevärdheter i kartan:

1 Norsborgs vattenverk	6 Nysjöbäckens lövträdspark	11 Nysjöbäckens lövträdspark	16 Slagsta gård
2 Hattströms skulptur	7 Hallunda lövträdspark	12 Slagsta engelrik	17 Sv Petrus i
3 Norsborgs bergsjö	8 Hallunda lövträdspark	13 Nysjöbäckens moss	18 Lovens kyr
4 Norsborgsparken	9 Norsjöskolan	14 Fårjö moské	19 Askvagnen
5 Lulltränbarren	10 Hallunda lövträdspark-fåh	15 Slagsta hällorättningar	

Vi orienterade oss vid den röda pricken och fortsatte västerut.



Efter en stund kom vi till en skylt som upplyste om att det finns ett värn uppe på bergstoppen intill.

Vi gjorde en avstickare upp i skogen...



... och kom upp till toppen, där resterna av ett luftvärnsbatteri från andra världskriget fortfarande finns kvar.



Luftvärnet skulle skydda Stockholm från luftanfall och försvara Norsborgs vattenverk, som låg – och ligger - i närheten.



Det är föredömligt skyltat med en informationstavla vid foten av en av stenformationerna, där man kan läsa om värnet.





Det var lite vår i luften denna dag, men på vägen ner igen passerade vi den här gölen, där isen fortfarande låg.



När vi fortsatte vår vandring västerut såg vi på avstånd Norsborgs vattenverk med några personalbostäder.



Norsborgs herrgård, uppförd av Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz på 1700-talet, är numera nedbrunnen och bara flygelbyggnaderna finns kvar.



Även här finns en informativ skylt som berättar om området och dess historia.



Här har vi kommit in i den s.k. engelsk parken, som Liljencrantz lät anlägga mitt i ett gravfält från järnåldern.

Här finns också ett tempel, kallat "Eleonoras paraply".



Här hittade vi en utmärkt plats för vår matsäcks-paus band kanoner.



Nu hade vi också en härlig utsikt över Mälaren, som låg spegelblank med en del is kvar.

Några valde att inta sin matsäck ända nere på bryggan.



Efter pausen gick vi upp till utsiktstornet, som uppfördes under senare delen av 1800-talet i gotisk stil.



Härifrån ser man över till Ekerö.



Vi följde sen vattnet österut igen, hela tiden med Ekerö på andra sidan vattnet.



Långt bort i fjärran kan man skymta den gula färjan mellan Slagsta och Jungfrusund på Ekerö.



Återigen en instruktiv skylt.

Den berättar om den brons-åldersboplats i skogsbrynet som upptäcktes på 1970-talet.

Den bedöms vara Sveriges största och mäter 20 000 kvadratmeter.



Tillbaka vid Torpet Lugnet.

Nu var det dags för avslutningsfika.



Kaffe och kaka kostade bara 20 kr!

Allt var hembakat och smakade härligt.



För vår räkning hade man ställt ut bord och stolar, där vi kunde njuta av kaffestunden.

(Sven tog bilden.)



Börje hade ordnat så att föreståndaren kom ut och berättade om Torpet Lugnet, dess historia och dess verksamhet idag.

Det var mycket uppskattat!



Så småningom gick vi tillbaka till busshållplatsen och tog sedan tunnelbanan hem igen, mycket nöjda med vår vandring.