

Månadsmöte om alkoholpolitiken i Sverige 17 november 2023

Salen var välfylld när ordförande Margareta hälsade välkommen och lämnade lite information bl.a. detta:

- SPF Seniorerna är nu större än PRO i Stockholm. (Applåder)

- Det här var föreningens sista månadsmöte. (Bestört tystnad).

Men anledningen är så dramatisk. Vi ändrar bara namn på våra träffar till våren:

Månadsmöten blir **Medlemsträffar** och Aktivitetsmöten blir **Öppna träffar**.

Resansvariga Ann redovisade sen lite om vilka resor som ihop med Fruängsföreningen planeras till våren och sommaren.

Troligen blir det är en endagsresa till Härkeberga och Gamla Uppsala och en endagsresa till Fogelstad och Julita.

Därutöver planeras två längre resor, varav en på delar av Inlandsbanan och till Höga kusten och en 2- eller 3-dagars resa till Finland, om intresse finns.



Därefter lämnades plats för två skäggiga, skönsjungande herrar, Jan Rudling och Kjell Löow, som med hjälp av bilder varvade med sång gjorde en exposé över svenskarnas alkoholvanor genom tiderna från 1700-talet och fram till idag.

Bellman blev förstås en självklar utgångspunkt.





Sångerna de sjöng beskriver inte bara brännvinets fröjder utan också dess baksidor, som oftast drabbade hustru och barn.



L.O. Smith dominerade brännvinsbranschen i Stockholm mot slutet av 1800-talet.

Han konkurrerade ut de kommunala brännerierna med sitt "10-dubbelt renade" brännvin.

När Stockholms stad försökte stoppa honom placerade han sitt bränneri på Reimersholme, som låg utanför stadens gränser.

Hans bild finns fortfarande på flaskorna med Absolut Vodka.



Ivan Bratt är den person som mest av alla förknippas med omläggningen av den svenska alkoholpolitiken.

I februari 1914 infördes motboken för att motverka superiet och Systembolaget startades, så att pengarna skulle gå till staten.



En folkomröstning om rusdrycksförbud genomfördes för ca hundra år sedan, 1922.

Det blev ett mycket jämnt resultat och ett lägre valdeltagande än många hoppats på.

48,8 procent röstade *för* och 50,8 procent *emot* införande av fullständigt rusdrycksförbud.

Albert Engström affisch för nejsidan har blivit ikonisk.



Uttrycket "två vita och en brun" syftar på att en svensk man under restriktionstiden kunde få 15 cl sprit på krogen och detta dracks ofta som två små glas vit sprit (ex. brännvin) ett glas brun sprit (ex. konjak).

Det rådde mattvång på krogen, men en "Paloma" var mat som bars in och ut utan att ätas.



Motboken, som reglerade hur mycket var och en fick köpa ut, avskaffades 1955.



Mellanölet (med max 4,5 volymprocent) fick en stormig och kort karriär i de svenska livsmedelsbutikerna från starten 1965.

Tanken var att det skulle få svenskarna att bli nyktrare, men istället blev det problem och fylleri.

Det blev på kort tid det mest sålda ölet.

Alldeles *för* populärt bland ungdomar och snart höjdes röster för att det skulle förbjudas, vilket skedde 1977.



Jan och Kjell kryddade sin berättelse med väl valda visor och avslutade till sist på begäran med varsin snapsvisa.



Det blev en trivsamt eftermiddag och de båda estradörerna avtackades med applåder och choklad.

Efter det blev det sedvanlig lottdragning med de fina amaryllisarna på borden bland vinsterna.