

Födelsedagsfest, planerad för 85-, 90-, 95- och 100-åringar, 28 oktober 2023



Vid ankomsten välkomnades gästerna med ett glas bubbel med snacks av Simon, kocken som sen serverade den härliga lunchen.

Tanken var att gästerna skulle ha tid att mingla med varandra och med de styrelseledamöter som var med som värdar.



Men det blev inte så mycket mingel.

Alla "födelsedagsbarn" var placerade med placeringskort och deras sällskap hade platsen bredvid.

Alla blev ivriga att hitta sina platser runt borden och kom igång att prata där i stället.



Ulla Olsson och Anders Färdal, som senare skulle underhålla gästerna, inledde med en gratulationssång i väntan på maten.



Strax började sen serveringen.

Kocken Simons pappa Benny hjälpte till...



... liksom Andreas.

Det som serverades var en klassisk Wallenbergare med potatismos, skirat smör, ärtor och lingon.



Det smakade underbart gott och stämningen var god kring borden.



Alla jubilarerna hade fått en trevlig inbjudan per post.

Hundraåringarna hörde vi inte av.

Tre 95-åringar hade olika skäl att inte komma:



En bor i Linköping, en var anmäld men bokade av p.g.a. sjukdom och en kunde vi inte nå, då han inte har något telefonnummer.

Av de närvarande jubilarerna var tre födda 1933, alltså 90 år och 18 var födda 1938, alltså 85 år.





Som efterrätt fick vi en mandelkaka med tillbehör.

Allt var så fint upplagt.



När alla som ville hade fått kaffe till kakan och kunde njuta av detta var det dags för underhållningen.



De duktiga musikerna sjöng visor och andra välkända låtar.

Efter underhållningen läste värdarna upp korta texter, som beskrev födelseåret 1938.

Det var ju tyvärr inte bara lustiga saker som hände då med ett annalkande krig.

Men några roliga fakta kom också med, som t.ex. att den första Disneyfilmen Snövit kom det året liksom Kexchoklad.



Det blev tillfälle till eftertanke och några av gästerna delade med sig av barndomsminnen.

Malle berättade hur hon som liten flicka kom från Estland i öppen båt och hur hennes barndom präglades av detta familjetrauma.



Ett annat vittnesmål var från Skåne, där man under kriget hörde bombplan som flög och hur barnen upplevde skrällen.

Tankarna gick osökt till barnen i dagens Ukraina och andra oroshärdar.



Men sen blev det lite lättsammare igen.

Alla jubilarerna hade fått varsin lott och vinsterna var blommorna på borden.

Här sitter två som hade tur i utlottningen med varsin blomma.

När gästerna så småningom lämnade festen fick de också med sig varsin chokladask.

Alla verkade mycket glada och nöjda med födelsedagsfesten.