

Långvandring på Ekerö 24 april 2023



Det var en kylig och gråmulen dag, så vi blev inte fler än 7 deltagare denna gång.

Vi tog oss med tunnelbana och buss till Ekensberg där vi klev på pendelbåten till Ekerö.



Efter ca en halvtimmes trevlig båtfärd var vi framme i Tappström på Ekerö.



Båten återvände nästan direkt med passagerare som skulle in mot stan.



Vi gick utmed vattnet där det numera finns en massa radhus.



Lite längre bort utefter vattnet kommer man tydligen att bygga ännu mer.



Vi passerade utanför Ekerö centrum ...



... på väg mot Ekebyhovsparken, som man går in i via en pampig grind.



Inne i parken såg vi massor av vitsippor, men de höll sig slutna i det kalla vådret.



Det var en skön promenadväg i ett lövskogsområde.



Vägskyltar markerar några av slottets ägare: Carl-Gustaf Wrangel på 1600-talet och familjen Ihre, som ägde slottet från 1790 till 1980.

Johan Ihres parkanläggning från slutet av 1800-talet blev uppmärksammad även i utlandet.



Framme vid grinden till själva slottet.



Här finns en äppelgenbank, som tillkom 1998 genom ett avtal mellan Ekerö kommun och Nordiska genbanken.

Idag finns i trädgården 130 fruktträd, mest äppelträd.

Alla är förstås noga dokumenterade vilket visas på en informationstavla.



Entrén till slottet är på baksidan.

Slottet är från 1600-talet och är byggt i trä, men har trots det lyckats klara sig från bränder, som drabbade de flesta andra träslott från denna tid.

Det var Carl-Gustaf Wrangel som påbörjade bygget 1674, men det stod färdigt först i början av 1700-talet.

Slottet, som är byggnadsminne, ägs av kommunen och används som kurs- och konferensgård.



Takmålningarna är från 1700-talets början.

Numera används även denna sal för konferenser.



Yvonne Nimar
Gränlandet
Skulptur & fotografi
15 - 30 april 2023

Vi passade på att titta på den pågående konstutställningen en trappa upp.



Det var mycket glas och skulpturer och även foton.

Vi köpte ingenting...



Vi fick tillåtelse att äta vår matsäck i ett rum lite avskilt.

Vi tog tacksamt emot eftersom vädret var så kyligt.'

Det blev en trivsamt stund, som fick oss att tina upp lite grand.



Så småningom fortsatte vi vår vandring söderut över ett fält och upp på Jungfrusundsåsen.

Men efter att ha granskat kartan insåg vi att vi behövde gå norr ut igen, för att inte vandringen skulle bli för lång.



Vi passerade åter den berömda Ekebyhovseken, som mäter 11 meter i omkrets och lär vara det tredje största lövträdet i Sverige.

Slottet ansas i bakgrunden till vänster.



Här finns en skön skogsstig att vandra på.



Vi passerade nedanför slottet igen, där ett antal hästar betade.

Här finns också en gammal kuskbostad, så hästar har nog funnits länge på Ekebyhovs slott.



Vid slutet av vår vandring kom vi fram till Ekerö centrum.



Här hittade vi Ekerö bageri och konditori, som visade sig ha väldigt goda Budapestbakelser.

Efter avslutningsfiket var det skönt att kliva på en buss för att börja hemfärden efter en trots kylan skön vandring.