

Långvandring från Björkhagen till Hellasgården 27 februari 2023



Vi åkte tunnelbana till Björkhagen.

Där samlades vi alla 13 som var med på dagens vandring.



Alldeles nära stationen ligger Markuskyrkan, ritad av arkitekten Sigurd Lewerentz, som invigdes 1960.

Kyrkan är uppförd på en gammal sjöbotten med tegel från Helsingborgs Ångtegelbruk och liknar inte de traditionella kyrkorna.



De stora fönstren vetter ut mot den björkdunge som gett orten dess namn.

Gobelängerna på korväggen skildrar den kristna kyrkans historia från Jesu födelse till nutid.

Lewerentz signum finns överallt i kyrkan bland annat i de vackra mässingslamporna.



Efter besöket i kyrkan startade vi den egentliga vandringen.

Inledningsvis var det mycket lättgången på ett parti av Sörmlandsleden.

Snart var vi inne i det stora Nackareservatet.



Vandringsleden är mycket välskyltad.





Vi passerade Björkhagens golfbana med ett antal utslagsplatser, som låg öde i väntan på våren.



Utefter vandringsleden har man ställt i ordning ett antal "stationer" för biologisk mångfald.

Här har man skapat ett insektshotell genom att borra hål i en trave stockar.



Här är en matplats för fåglar som var mycket välbesökt.



I Hammarbystugan lite längre fram finns en servering, men den passerade vi idag.



Strax efteråt gick vi över den isbelagda Dammtorpssjön på en träbro.



Här blev det backigt, halt och ganska svårgånget.

Några tog omvägen ute i skogsbacken för att få fäste, medan andra strävade på (med någon vurpa som resultat).



Här visar Nackamasterna att vi närmar oss vårt slutmål, Hellasgården.

Solen hade brutit igenom och himlen var klarblå.



Det var varmt och dagsmeja när vi passerade Ältavägen via en gångtunnel för att komma fram till gården.



Hellasgården är en friluftsoch motionsanläggning och klubbgård i Nackareservatet vid Källtorpssjön som funnits sedan 1914.

Fastigheten ligger på gammal kulturmark och informationsskyltar berättar om dessa boplatser.

Den nya storstugan invigdes 1945 och är idag ett populärt och välutnyttjat utflyktsmål som drivs av SolK Hellas.

Här finns ett 20-tal aktiviteter som bastu, utegym, skidor och skridskor med uthyrning men också ett STF-vandrarhem och en restaurang.



Bord och bänkar blev en lämplig plats för vår matsäckspaus.



Det blev en härlig stund i solgasset.



Efter matrasten tog några bussen hemåt, medan vi andra fortsatte vår vandring runt Källtorpssjön och njöt av det härliga vädret.

Vid badplatsen på andra sidan sjön vände vi tillbaka.



Vi gick tillbaka till Hellasgården och serveringen Sjöcaféet nere vid sjön.

Där kunde vi beskåda både vinterbadare och skridskoåkare.



Vi slog oss ner i serveringen och lät oss väl smaka av kaffe och kaka – eller till och med våfflor med sylt och grädde som några festade loss på.

Några passade på att koppla upp sig mot verkligheten igen efter några timmar ute i naturen.



Det blev dagens avslutningsfika.

Därefter kom vi smidigt med buss till Slussen och åkte vidare hemåt, väldigt nöjda efter en härlig vandring.