

Resa till Miniature Kingdom i Kungsör och Arboga 28 september 2022



Efter en skön bussresa söderut genom det vackra höst-landskapet var vi så framme i Kungsör och det första resmålet: Miniature Kingdom.

Det är en ganska fantastisk modell i skala 1:87 av ett Sverige i miniatyr.



Vår guide tog emot och gav oss en översikt över de 170 m² som är uppbyggda med vyer över Sverige från Lappporten i norr till Mälardalen – än så länge.

Arbetet fortsätter, så det kommer att vara mer att se, om vi återvänder en annan gång.



Genom hela anläggningen susar små tåg fram.



Här finns också några fristående "världar" så som denna modell från filmen Tårtgeneralen med bland annat världens längsta smörgåstårta på gågatan i Köping på 80-talet.



Här känner man igen Stadshuset och Kaknästornet i Stockholm.

Stadshuset (och många andra detaljer) är utskrivna med en 3D-printer och sedan målade.



Här är det Globen och Söders höjder.



Arbetet fortsätter som sagt och allt det arbetet görs av två personer i det här lilla utrymmet längst in i lokalen.

Lamporna har förstoringsglas för att de ska kunna se alla detaljer på byggnaderna och de små figurerna.

Om Miniature Kingdom

Året var 2007. Staffan Ånger, företagsledare och då riksdagsledamot för moderaterna från Västerås och Stellan Lund, moderat i Kungsör, pratade om hur man kan sätta Kungsör på kartan. Det fanns redan tankar på att bygga upp en miniatyrvärld i Kungsör. Staffan och Stellan besökte Miniatur Wunderland i Hamburg, Tyskland, och blev inspirerade!

Byggandet började 2015 med start i nordligaste Sverige. Miniature Kingdom öppnade i januari 2017 då Norrland var byggt. Från öppnandet har vi haft över 50 000 besökare! Vi är också ett populärt besöksmål för gruppsur i Mälardalen.

Miniature Kingdom drivs i bolaget Fantasy World, med drygt 30 delägare. Det finns två fast anställda som jobbar med att bygga ut och sköta drifven av anläggningen. Magnus Eriksson, byggsvarig, är enormt kreativ, kunnig och har varit med på resan från Norrland och neråt. Utöver de fast anställda sköter gymnasielunchdamer från Kungsör entrén och guidning.

Missionen är att bygga vidare söderut och avsluta längst ner i lokalen med Turning Torso och Öresundsbron. Du kommer säkert att få se ett antal roliga händelser och fler spännade knappar att trycka på!

Jag är stolt att var med och vidareutveckla det som min pappa, Staffan Ånger, startade. Tack för att du besöker Miniature Kingdom och på återseende!

Folke Ånger
VD Miniature Kingdom

MINIATURE KINGDOM OF SWEDEN

STAFFAN ÅNGER (1943-2021) - ELDRJÄLL OCH EN AV INITIATIVTAGARNA TILL MINIATURE KINGDOM

INVIGNING 2017 MED SVEN-ERIK BUCHT, LANDSUDVODMINISTER OCH RINGO AKHTARZAD, LANDSUDVOD VÄSTMANLAND.

INVIGNING AV KUNGSÖR 2021 MED MIKAEL PETERSON, KONVINKTITELSENS OROFÖRANDE I KUNGSÖR

About Miniature Kingdom
The year was 2007. Staffan Ånger, from Västerås and Stellan Lund, from Kungsör, talked about how to put Kungsör on the map. There were already thoughts of building a miniature world in Kungsör. Staffan and Stellan visited Miniatur Wunderland in Hamburg, Germany, and were inspired!

In 2015, construction started with the northern Sweden. Miniature Kingdom opened in January 2017 and have had over 50,000 visitors since the opening!

Thank you for visiting Miniature Kingdom and see you soon!

Folke Ånger
CEO Miniature Kingdom

Informationsskyltar berättar om tillkomsten...

Människorna

HUR VI BYGGER:

Färdiga människomodeller kan köpas med olika etnicitet, klädsel och ställningar.
En människas som är 180 meter hög blir i miniatyrvärlden ca 20 mm hög.
Vår miniatyrvärld har fler än 3000 inbyggare.

En del figurer gör vi om så att de får speciella egenskaper, utseende, kläppositioner och vildestil. För exempelvis karaktärer som Lilla GW Persson, Steve med Lloyd, Loren och Yvonne Ryding så har vi lagt ner mycket jobb för att detaljrik slutsresultat. För GW fick vi även lägga på 400 mer pondus som du ser om du hittar honom i miniatyrvärlden.

Exempel på karaktärer som du kan hitta:

- ABBA
- Jönescorlgatan
- Barnst
- Karlsson på Taket
- Loren
- GW Persson
- Steve med Lloyd
- Nicklas Ljåström
- Yvonne Ryding
- Greta Thunberg
- Anders Tegnell
- Cornelia Vreesewijk
- Thor Modén
- Uggjan Helge & Hedvig
- Staffan Ånger
- Blottaren i Hudiksvall
- Kenneth Andersson
- Beatles
- Kent
- Nudisten på Piteå havsbud
- Hanses?
- 100-åringen som försvarar
- Monica Zetterlund i Söderkäkar
- Lapportens lindansare
- H...

3 000+ INVANARE /INHABITANTS

Human figures
Finished human models can be bought with different ethnicities, clothing and positions. A person who is 180 meters tall becomes in the miniature world about 20 mm tall. Our miniature world has more than 3,000 inhabitants. Characters to look for: ABBA, Beatles, Loren, Greta Thunberg and more...

MINI KINGDOM

... och alla de små figurerna som finns utplacerade i miljöerna som till exempel Greta Thunberg, som sitter och protesterar för miljön.



Det finns otroligt många detaljer att begrunda.

Här ser man bland annat elefanter, som efter att ha rymt från sin cirkus ställde sig att dricka ur en fontän på torget.



På några ställen finns information och knappar att trycka på för att få veta mer om vad man ser.



Här ser man Lappporten i fonden och en av de lingångare som satte världsrekord genom att gå på lina mellan topparna.

Man får skärpa blicken för att se honom mot den blåa fonden.

Här ser man också Gävlebocken, som brinner(!) var 20:e minut.

Man kan förstå att de som arbetar med detta drivs av ett genuint intresse och även humor när de skapar sina figurer och miljöer.



Efter det intressanta och roliga besöket på Miniature Kingdom åkte vi vidare till Arboga för lunch.

Den åt vi på ett inglasat uterum på den anrika restaurang Ågården, som ligger direkt vid Arbogaån.



Efter lunchen samlades vi vid Heliga Trefaldighets kyrka, där vår guide tog emot oss för en historisk rundtur.



Hon började med att visa oss sin dräkt från Medeltiden, då Arboga fick sina stadsrättigheter.

I bakgrunden skimtar statyn av Engelbrekt Engelbrektsson, som 1435 valdes till rikshövitsman.

Mötet har ibland kallats för Sveriges första riksdag.



Vi gick sen in i den vackra kyrkan och fick höra mer om kyrkan och Arbogas historia.

Kyrkan byggdes ursprungligen av Franciskanermunkar och stod färdig i början av 1300-talet.

Den har senare byggts på i olika omgångar och tillföll staten under Gustav Vasas reformation.



Väggmålningar från 1400-talet i de vackra fönstervalven.



Utanför kyrkan finns en minnessten över en av Arbogas kanske mest kända invånare – Lasse-Maja.



Lasse-Maja var inte född i Arboga men tillbringade sina sista år där, efter att ha blivit benådad av kung Karl XIV Johan.



Här på bron på Kapellgatan berättade guiden om Arbogaåns betydelse för stadens utveckling.

Man ser Ågårdens uterum till vänster i bild.



På södra sidan ser man stadsbiblioteket.

Det är inhyst i en 70-talsbyggnad, som bjärt bryter av mot den gamla bebyggelsen i området.



Mellan husen ser man de brandgator som leder ner mot ån.

De anlades både för att skydda mot spridning vid eldsvåda och för att möjliggöra vattenhämtning för släckning av branden.



Här står vi vid den gula Kungsgården, som Gustav Vasa lät uppföra som residens för hovet vid deras besök i staden.



Här på en fridfull innegård avslutades den intressanta rundvandringen.

Bussen tog oss sedan lugnt och säkert tillbaka till Liljeholmen med ett kort stopp för några avstigande i Fruängen.