

## Långvandring runt Brunnsviken 30 maj 2022



Vi tog tunnelbanan till Bergshamra för att börja vandringen.

Vi var 11 vandrare som gladdes åt det sköna vädret, trots att SMHI hade hotat med regn.



Vi gick in i ett trevligt koloniområde i Tivoliparken, som ligger på en landtunga i norra delen av Brunnsviken.



Vackra syrenhäckar i full blom doftade intensivt.



Vi vek av ner mot vattnet och gick en härlig skogsstig.



På andra sidan vattnet såg vi bebyggelsen vid Frösunda.



En av många fina utsiktspunkter utefter vägen.



När vi hade rundat norra delen av Brunnsviken och vek av söderut på andra sidan såg vi ett svanpar som byggde bo i vassen.



Stigen gick bitvis över stock och sten.





På en udde ligger Per Henrik Lings gravkulle, lite undanskymt i ett skogsparti.

Ling (1776 – 1839) grundade Gymnastiska centralinstitutet (GCI), idag Gymnastik- och idrotthögskolan (GIH) och kallas även den svenska gymnastikens fader.



Vi fortsatte söderut.

På avstånd skymtade man Riksmuseet och andra byggnader i utkanten av Stockholm.



Vi närmade oss Hagaparken.

Det är många som utnyttjar de olika motionslingorna runt Brunnsviken.



Vi passerade nedanför det stora SAS-komplexet, som byggdes som koncernbyggnad på 1980-talet.

Efter en flytt av huvudkontoret till Arlanda några år kring 2010 flyttade man tillbaka hit, men nu som hyresgäster.

SAS använder ungefär halva byggnaden idag och andra företag utnyttjar resten.



Från Haga Båtklubb såg man över till Bergianska Trädgården med Victoriahusets typiska glaskupol och även Naturhistoriska Riksmuseet.



En bit in i ett skogsparti i Hagaparken hittade vi lekplatsen Lill-Haga.



Den blev en alldeles utmärkt plats för våra matsäckar och ett gruppfoto.



På väg ner mot slottsruinen blommade liljekonvaljerna.



Här står vi ovanför Haga slottsgrund eller Stora Haga slottsruin, som är resterna av Gustav III:s storslagna plan för Stora Haga slott.



Lite längre ner finns en informations-tavla som berättar mer.

Uppförandet hann inte mer än till grunden, innan kungen mördades i mars 1792 och bygget avstannade.

Idag finns bara slottets källarmurar kvar.

Framme i den öppnare delen av Hagaparken gick vi en sväng förbi Gustav III:s paviljong.



Paviljongen var en del av Gustav III:s stora visioner för Hagaparken.

Det var från paviljongen som Gustav begav sig till den ödesdiga maskeradbalen på Operan.



På väg mot Ekotemplet.

Till vänster ligger Haga slott, där kronprinsessan Viktoria bor med sin familj, omgärdat av höga staket, häckar och fotoförbud.



Ekotemplet är en av flera mindre byggnader, paviljonger och lusthus som uppfördes i Hagaparken i slutet av 1700-talet.

Templet byggdes 1790 på en liten kulle strax öster om Gustav III:s paviljong som en öppen oval sommarmatsal för Gustav III, som älskade att äta utomhus.



Byggnaden hette "Gröna salongen" och kom så småningom att kallas "Ekotemplet", på grund av att ett eko uppstår under byggnadens välvda tak.



Vi avslutade med en avkopplande stund utanför Koppartälten med en kopp kaffe.

Det visade sig sen, att vi blev tvungna att förlänga vandringen ända till Solna station, eftersom bussen mot Odenplan var inställd p.g.a det stundande klimatoppmötet...