

Långvandring på Drottningholmsmalmen och i slottsparken 25 april 2022



Vi reste med tunnelbana, tvärbana, tunnelbana igen och sist buss för att komma till Drottningholm.

Området för vår vandring, Drottningholmsmalmen, ligger på andra sidan Ekerövägen från Drottningholms slott räknat.

Området ger idag intryck av ett spontant framvuxet område, med en för svenska mått unik koncentration av bostadshus från 1700- och 1800-talen.



I början av området finns en karta, där man kan se vägarna och några av de framträdande husen.

Ett idylliskt villasamhälle som det verkar, men kanske inte fullt så idylliskt skulle vi snart bli varse...



Vi vek av nordväst ut på en av de större vägarna, Gustav III:s väg.



Här har vi stannat för att få information om den stora byggnaden till höger på bilden, där slottsparkens statyer förvaras under vintern.

Drottningholms slott anas i bakgrunden.



Många vårtecken såg vi.

Här är det Svalört som brer ut sig i solen.



Här har vi stannat till vid det första trätoämnet i området, Silviabo.

Det är två modulhus nära Silviahemmets dagverksamhet, som var tänkta att ge ett tryggt boende för par där ena maken drabbats av Alzheimers.

Det uppskattades inte av grannarna, som ansåg att modulhusen "inte passar in i den unika 1700-talsmiljön".

Husen står fortfarande tomma sen de byggdes 2018.

Till vänster på bilden syns infarten till Silviahemmet.



Vi gick försiktigt upp för backen för att se närmare på detta omtalade hus, trots att det stod "Privat område" på en skylt.

Huset, som används för utbildning av Silviasköterskor och för dagverksamhet för demenssjuka, ligger lugnt och vackert på en kulle bakom modulhusen.



En personal kom ut och sa att vi inte fick störa deras gäster men berättade också lite om verksamheten.

Framtiden för modulhusen är fortfarande oviss, men man hoppas att några boende ska få flytta in, som det var tänkt från början.



Vi fortsatte in i området, som domineras av äldre byggnader, men i fonden skymtar "Villa Albion", en arkitektritad atriumvilla från 1956, som med sin vita fasad och gröna plåtdetaljer tydligt bryter av mot omgivande hus.

Men den ansågs tydligen passa in i 1700-talsmiljön...



Här ser vi den herrgårdslika byggnaden "Hedvigsborg" till vänster och infartsporten till en annan fastighet, "Liseberg", i fonden.



Vi hade som vanligt fått karta och information om vandringsområdet, vilka vi konsulterade då och då.



Det andra trätoämnet bland grannar på Drottningholmsmalmén är "Villa Ekerö", eller snarare utbyggnaden, "Borgen" i medeltida stil, som tornar upp sig och delar grannarna i två läger – de som älskar den och de som hatar den.

Det gamla jugendhuset förvaltas av Isabella Söderblom (barnbarn till Nathan Söderblom) efter sin pappa Björn, som gick bort 2014.

Efter ett beslut av byggnadsnämnden att borgen ska rivras, pågår nu rivningsarbetena för fullt.



Ägaren har hamnat i ett moment 22, eftersom rivningen av den stabila borgen kostar miljoner, som hon inte har.

Hon vädjar – hittills förgäves - efter möjlighet att ändra på beslutet och få bygga om i enlighet med det bygglov som faktiskt finns beviljat eller att få uppskov och ansöka om nytt bygglov.



På väg ner från "Borgen" passerade vi baksidan av 50-talshuset "Villa Albion".



Det finns också restaureringsprojekt i området.



Sjöutsikt mot Kårsön vid slutet av Gustav III:s väg, där vi fick vända.



Vi gick tillbaka för att komma till vårt picknick-ställe.

Ett vackert körsbärsträd lyste upp mitt för den hundraåriga eken mitt emot.



Vi gick Klockbergstigen upp till ...



... klockstapeln på Flaggberget, som erbjöd en härlig plats för matsäckspaus.

Den första klockstapeln, som tillhörde slottskyrkan, uppfördes redan 1698 och flyttades hit till 1750.

Klockorna är de ursprungliga, men klockstapeln som finns i dag är från 1920-talet efter den gamla förlagan.



Efter matpausen passerade vi åter "Långa raden" som ligger utefter Ekerövägen.



Vädret var härligt och vandringen på Malmen hade inte varit så lång, så vi beslöt att ta en tur i slottsparken också.



De nyhamlade parklindarna i allén ser nakna ut före lövsprickningen.



Några bohuslindar (enligt en trädgårdsmästare som blev tillfrågad) ser ännu konstigare ut innan löven kommer.



Det ursprungliga Kina slott i trä var en födelsedagsgåva till drottning Lovisa Ulrika från kung Adolf Fredrik 1753.

Vid överlämnandet fick hon ta emot slottets guldnyckel av den unge kronprinsen Gustav (sedermera Gustav III) som var utklädd till kinesisk prins.

Slottet användes av den kungliga familjen som lust- och jaktstolt i den inhägnade djurgården.

Redan 10 år senare byggdes ett nytt, mer beständigt, slott i tegel.



Fler vårtecken:

Vitsipporna börjar bre ut sig i skogsbackarna runt Kina slott.



Dagens vandring avslutades med sedvanlig kaffestund, denna gång i solen vid "Karamellens café och restaurang" vid entrén till slottsparken.



Det var knappt vi ville lämna solen och ta bussen för hemfärden...

För mer information om Drottningholmsmalms byggnader och historia:

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Drottningholmsmalmen>