

## Långvandring från Nockeby till Abrahamsberg 28 mars 2022



Efter resa med tunnelbana, tvärbana och Nockebybanan var vi framme vid utgångspunkten för dagens vandring.

Då var vi 17 vandringssugna varav två herrar.

Margaretha hade som vanligt delat ut informationsblad om vandringen.



Vi startade med ett besök i S:ta Birgitta kyrka som ligger vid Nockebybanans ändstation.

Kyrkan, som ritades av Rolf Bergh, invigdes 1962.

Kyrkan har formen av en centralkyrka, d.v.s. en rund form med lika långa korsarmar (som ett grekiskt kors).

De flesta kristna kyrkor har ju ett mer långsträckt mittparti (som ett latinskt kors).

Den förgyllda kronan över det fristående altaret i marmor är en Birgittasymbol.



Kyrkorummet var ljust och vackert och erbjöd en stunds reflektion.





Väl ute igen gick vi över Drottningholmsvägen och hade då kyrkans fristående klocktorn i betong bakom oss.



Vi var nu i Nockebyhov, där vi passerade det seniorboende där vi har några medlemmar i föreningen och gick sen vidare på Gubbkärrsvägen västerut.



Målet för den här utvecklingen västerut var utsikten från Mälarblick.





Och utsikten var verkligen värd den extra vägen!

På andra sidan Mälaren såg vi Drottningholms slott.

På bänken vid utsiktsplatsen satt en ensam fågelskådare med sin tubkikare.

Han hade koll på svanar och tranor och diverse mindre fåglar som passerade.



Vi gick tillbaka österut på en skön strandpromenad.



Vi såg spår av stormar som dragit fram.





Vi såg också vårens första blåsippor!



Efter ett tag var vi tillbaka till Drottningholmsbron.

Margaretha berättade om det tvätteri som hade funnits på platsen när hon var ung och sommarjobbade med att stryka näsdukar.



Vi gick under bron och in på Grönviksvägen.





Här finns både äldre villor och nyare bebyggelse.

När Margaretha och Börje var barn, så var det rena landet där det nu finns bebyggelse till höger på bilden.

Här var de och lekte och badade på den tiden...



Vi vek av ner på strandpromenaden som fortsätter österut nedanför Grönviksvägen.

I bakgrunden ser man Drottningholmsbron.



Det var lite småkyligt väder, även om solen kom fram en stund lagom till matsäcks-pausen på en brygga med Kärjön i bakgrunden.





Några hade hittat en läigare plats ...



... och några hittade t.o.m. ett bord vid bostadsområdet ovanför trappan.





Flera vårtecken såg vi när vi fortsatte vår vandring efter pausen.

Här är det krokus som bryr ut sig i slätten.



Vi fortsatte upp på Grönviksvägen igen.



Här var det dags för nästa vårtecken: Fullt med scilla i välganten!





Framme vid Högländstorget, en av hållplatserna på Nockebybanan.

I fonden till vänster på bilden syns Högländsskolan.



Vi fortsatte norrut mot Olofslund och passerade dessa speciella hus.



Vandringen fortsatte sen omväxlande på parkvägar och villagator.





Utefter Abrahamsbergsvägen fanns ännu ett vårtecken, dagens sista: Påskliljor.



Vandringen avslutades med fika på ett café i Abrahamsberg.



Drygt halva gänget njöt av en stunds avkoppling inne i värmen, medan övriga avvek av olika skäl.

Så småningom tog vi tunnelbanan till Alvik och därifrån Tvärbanan tillbaka till Liljeholmen för fortsatt hemfärd, lite trötta men mycket nöjda med dagens vandring.