

Långvandring Marieberg – Fredhäll – Kristineberg – Hornsberg med avslut i Hornstull.



Vi var 19 deltagare denna gång.
Rekord? I alla fall efter pandemin!

Här njuter vi av det vackra vädret i väntan på buss nr 4 vid Hornstull.



Från Fridhemsplan gick vi rakt genom Rålambshovsparken ner mot strandpromenaden.



I skuggan av Västerbron ligger den pampiga villan Rålambshovs gård.

Gården fick sitt namn efter en friherre Åke Rålamb på 1700-talet.

På 1920-talet var det ett barnhem.

Numera är det bostäder, som hyrs ut av AB Stadsholmen.



Informationen fanns att läsa i de papper om dagens vandring som Margaretha som vanligt hade delat ut.



Smedsuddsbadet var öde trots det vackra vädret.



Lite längre fram på vår vandring ligger Mårten Triewalds malmgård från 1600-talet.

Idag tillhör den S:t Görans scoutkår.



Nedanför ryska ambassaden står detta mystiska kors.

Efter lite forskning på nätet visade det sig att det är ett s.k. "Coldinukors, uppsatt av sjöfararorden Arla Coldinuorden. Vad bokstäverna som pryder korset betyder är en hemlighet".



Uppe på Atterbomsgatan i Fredhäll med utsikt mot Tranebergs strand.



Nedanför oss såg vi Fredhällsbadet (ursprungligen Tranebergsbadet) från början av 1900-talet.

Det var Stockholms första solbad utan baddräkt med en avdelning för herrar och en för damer.

Idag är det gemensamt bad med baddräkt, bastubad och vinterbad.



Här uppe, i strategisk närhet av fräscha baja-major, intog vi vår matsäck i solen och njöt av den härliga utsikten.



När vi kom igång att gå igen närmade vi oss strax Tranebergsbron.



En rejäl uppförsbacke upp till bron ...



... med sina mäktiga brospann.



Sen bar det nerför igen mot Kristineberg.



Vi rundade Kristineberg utmed Kristinebergs strand.



På andra sidan vattnet reser sig husen i Traneberg och längre fram Huvudsta.



Vid restaurangen Piren byter strandpromenaden namn från Kristinebergs strand till Hornsbergs strand.



Några av byggnaderna i Hornsberg, en av Stockholms nyare stadsdelar.



Vid Moa Martinssons torg börjar Lindhagensgatan, en bred boulevard som går ända fram till Lindhagens plan.

Den tog vi och vandrade in mot stan igen.



Här har vi passerat under Essingeleden.

Vi vek av upp mot Stadshagen för att ta tunnelbanan hemåt. Men det är ju blå linjen och krävde flera byten.

Så vi ändrade oss och fortsatte gå i stället. Vi var ju inte så långt från Fridhemsplan och bussarna hemåt.

Vi tog i stället bussen från Marieberg tillbaka till Hornstull, där ett gäng tog en avslutningsfika tillsammans efter den sköna vandringen, medan övriga avvek för andra aktiviteter.