

Studiebesök på Scoutmuseet 22 september 2021



Äntligen blev besöket av! Det var inplanerat två gånger tidigare men fick ställas in p.g.a. pandemin.

Vi var 15 intresserade som hade fått plats på visningen. Många av deltagarna var gamla scouter som kände igen det mesta och hade egna minnen att bidra med.



Ove Ernström, ansvarig för uppbyggnaden av museet, tog emot och började visningen i World Scout Jamboree-rummet.

2011 arrangerades en Jamboree (=stort scoutläger vart 4:e år) i Rinkaby i Skåne med 40.000 scouter från hela världen.

En fantastisk upplevelse!

På kartan finnas alla genomförda jamboreer markerade i sina olika länder.



Vi gick vidare och tittade på hur scoutdräkten har sett ut genom åren.

Scoutrörelsens grundare, Baden-Powell, ville redan från början (1907) ha en enhetlig och funktionell dräkt, men utseende och material har varierat under åren.



Här visar Ove en typisk, gedigen scoutkänga från förr.

I bakgrunden en modell av ett scoutläger och en tavla med olika knopar.



Här står vi framför ett vindskydd och Ove berättar om hajker, d.v.s övernattningar ute i naturen efter att man på något sätt (vandrat, paddlat, seglat, åkt skidor) tagit sig dit och byggt sitt vindskydd.

Också ett riktigt äventyr!



Här ser vi vindskyddet, modell Finland, med stockelden, en s.k. nying, som kan värma dem som ligger i vindskyddet under en hel natt.



En scout ska ju bära med sig sin utrustning själv och då behövs en bra rygsäck. Och man måste kunna packa så att man hittar det man behöver...

Här är en hemmabyggt träram med utrustningen i olika säckar för att lättare hitta.

Numera finns ju utvecklade ramar i lätta och smidiga material.



Museet är inte stort men ytorna är väl utnyttjade.

I bakgrunden här ser man en bild av mosaikfönstret från kapellet på Kjesäter med en kombination av liljan (pojkscouternas symbol) och treklövern (flickscouternas symbol).

Detta eftersom scoutrörelsen i Sverige numera (sedan 1969) är gemensam.



Patrullflaggan och andra tecken är viktiga för gemensamhetskänslan inom en patrull.

På väggen finns också ett dokument med scoutlagen, som bland annat säger att en scout ska vara ärlig och pålitlig, vänlig och hjälpsam och vara rädd om naturen.



Vår andra guide, Mats Thorby, som ansvarar för studiebesöken på museet, ryckte in och fortsatte berätta ibland.



Hans specialintresse är scoutmärken och det finns det många av, både i montrar och på märkessköldar på väggen.



Några av deltagarna hade tagit med sig egna märken och annat för att skänka till museet.

Mats tog gärna emot och sen uppmanade han alla att gå hem och titta i lådorna och inte slänga gamla scoutsaker.

Lämna dem till museet i stället, så får personalen där avgöra om de är värda att spara eller inte.



En monter är ägnad åt Gilwell, en speciell högre ledarskapskurs inom scouting.



Ove avslutade guidningen framför en vägg med en tidslinje som visar olika händelser inom scout-rörelsen.

ÄVENTYR, GEMENSKAP, KUNSKAP är nyckelorden för scouting och även för den intressanta utställningen.

Tack för ett mycket givande studiebesök!

På museets hemsida www.arkivochmuseum.scout.se kan man bland annat också göra ett virtuellt besök på museet.